

2022

Actie

Kerkbalans



**Geef
vandaag
voor**

**de kerk
van
morgen**



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

SAMEN KERK ZIJN

Op donderdagochtend fiets ik vanuit Drielanden naar de Plantagekerk. De koster is druk in de weer; de kunstcommissie bezig met de nieuwe collectie. De bedrijvigheid en de pruttelende koffie in de keuken doen genoeglijk aan. Even loop ik naar het stiltecentrum om een waxinelichtje aan te steken en een kort moment laat ik mijn ogen over de lijst met namen gaan. Wat missen we hen! De klok tikt verder en slaat tien uur en langzaam maar zeker druppelen er verschillende anderen binnen; sommigen zie ik wel vaker en ook op zondag; anderen komen zo nu en dan eens even of misschien zelfs wel bijna nooit. We drinken koffie. Er klinkt gelach op. We leven mee met goede en minder goede berichten. Het is zo maar één van die momenten, die me zo in de loop van de week goed doen. Even een momentje 'samen'.

"Het wordt steeds moeilijker om kerk te zijn" zei iemand laatst. Zo ervaar ik dat niet, als ik op zo'n donderdagmorgen na mijn kopje koffie weer naar huis fiets. Voor mij is dat namelijk net zo goed kerk-zijn. Het gaat om momenten die van waarde zijn; momenten die je "in Christus' Naam" met elkaar deelt. En dat hoeft niet zwaar, moeilijk of ingewikkeld te zijn. Dat kan ook gewoon onder het genot van een bakkie troost, met hen die je toevallig tegen komt.

Misschien hebben we soms ook wel de neiging om ons wat dat betreft te bekijken. We hebben het in het geval van 'successen' toch vaak over aantallen: "die voetbalwedstrijd was uitverkocht" of "dat restaurant zat helemaal vol" – en daarin klinkt de triomf dan al bijna door. Maar zegt zo'n uitspraak ook maar iets over de kwaliteit? Nee, toch. Misschien dat de pandemie van nu ons dit ook wel heeft meegegeven. Hoeveel geborgenheid er in de één op één ontmoeting kan schuilen en dat deze juist des te waardevoller zijn.

Christus' kerk behoort een plek te zijn waar mensen welkom zijn, waar mensen sámen kunnen komen; of dat nou in de zondags eredienst is, tijdens een lezing of film, of simpelweg om een kop koffie te drinken en een kaarsje aan te steken - dat maakt niet uit. Zolang er ruimte is voor het verhaal van mensen en een gesprek, is het goed. Al is het soms noodgedwongen op afstand.

Ds. Marissa van Meijl



GELOOFSGEMEENSCHAP

Als Protestants Gemeente Harderwijk zijn we een bescheiden filiaal van Gods grote zaak op aarde. Ons geloof willen we levend houden, voeden, en doorgeven aan volgende generaties. We willen gastvrij en uitnodigend zijn, voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, voor twijfelaars en voor hen die God nog niet kennen.

Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Het corona-virus heeft ons niet klein gekregen. Al moesten we doorde-
weeks veel missen, de kerkdiensten in al hun verscheidenheid op de
zondag kunnen gelukkig doorgaan, zij het in aangepaste vorm.

Meer dan ooit ervaren we onze talenten en creativiteit en de zegen van
moderne communicatiemiddelen. Alle diensten zijn thuis rechtstreeks te
volgen via de Cai-kanalen 703 en 707 en op uw tablet of computer
(pgharderwijk.nl/live-stream).



KERK VAN ALLEDAG

We vertrouwen dat we weer kunnen terugkeren naar normaal, ook
doordeweeks. Naar het 'omzien naar elkaar' door bezoekwerk en
bijeenkomsten. Verdiepende en inspirerende activiteiten voor ouderen en
voor de jeugd. De vreugde van muziek, maaltijden en ontmoeting. Geleid
door veel vrijwilligers, want meer dan ooit zijn u en wij samen zelf de kerk,
door onze predikanten en kerkelijk werkers professioneel geruggesteund.

INVESTEREN IN VERDUURZAMING

Als rentmeesters van de schepping gaan we dit jaar fors investeren
in verduurzaming van de gebouwen. Op de Regenboog leggen
we zonnepanelen. De Plantagekerk wordt volledig geïsoleerd en
gerenoveerd. We vernieuwen het interieur en maken alle ruimten
flexibeler. We stappen welbewust over op warmtepomp-techniek.
Zo maken we ons klaar voor een zonnige toekomst.

EN WIE BETAALT DAT ?

Dit alles bekostigen wij helemaal zelf, de kerk ontvangt geen subsidie. Zo kunnen we onze pastores betalen, en de activiteiten. Dat kost dit jaar 740.000 euro. Hiervan moeten wij, de gezamenlijke leden, 470.000 euro inbrengen via de Actie Kerkbalans, onze vrijwillige bijdragen. Wij kunnen uw royale bijdrage dus niet missen. Want we willen behouden waar we om geven. Wij verwachten een financiële bijdrage van elk huishouden, groot of klein. Is dat niet mogelijk, neem dan vertrouwelijk contact op met ons kerkelijk bureau.

DE INKOMSTEN EN DE UITGAVEN

Over onze financiën zijn wij graag transparant. In deze folder en op pgharderwijk.nl ziet u de begrote inkomsten en uitgaven voor 2022. Alles is duurder geworden. We vertrouwen daarom op uw royale bijdrage, liefst verhoogd met 5 of 10%.



ZWO EN KERK NAAR BUITEN

Op het toezeggingsformulier kunt u gewoontetrouw ook een gift toezeggen voor deze PGH-commissies. Van harte aanbevolen. De commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking (ZWO) ondersteunt projecten in het buitenland en diaconale initiatieven van eigen gemeenteleden. De Werkgroep Kerk naar Buiten zet zich in voor diverse vormen van evangelisatie en missionaire toerusting in Harderwijk en ook daarbuiten.