

Samen Geroepen

NR 08 2021

21 mei – 3 juni

Gekkingheid en Geest

Pinksteren

Leven van de wind



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

GEKKIGHEID EN GEEST

Ik hou wel van een beetje gekkigheid. Met mijn dochter doe ik altijd schaaap na. Schaaap is een onzichtbaar wezen dat allerlei leuke dingen met haar beleeft. Dat naast de auto op de snelweg rent en tegelijk verstoppertje doet. En dat zich bij dit alles nogal onnozel gedraagt. Het geheim is dat een rollenspel vol gekkigheid twee mensen blij maakt. Soms zit het goede in ongewone dingen.

Pinksteren is voor mij ook zo'n ongewoon ding. Want hoe komt Gods kracht? Het komt in vuur en vlam, in wind en waaien, in duif en in vruchten, in genezen en helen, in Arabisch en Chinees, het is allemaal niet te volgen. Maar het is er wel en het is goed. Misschien zeg je, dat Pinksteren niet ongewoon is, maar zo helder en begrijpelijk als wat: Geest is God die in ons werkt, ons uitlegt, ons in beweging zet. Prachtig! Maar dan zeg ik: het Pinkstergeheim zit ook in ervaring van het ongewone.

Het ongewone dat onze vastgeroeste gewoontes, onze eenzijdige visies, onze starre blikrichtingen verrast, overvalt, doorbreekt. Ook zó ontstaat er opening naar Gods komst. Volgens de Bijbel komt hij als een dief in de nacht, als een man aan een kruis, als een vuur in je hart. Er lijkt soms veel te weinig ruimte voor deze ongewone en ongrijpbare Geest.

Dat komt omdat onze wereld erg geordend en materialistisch is. Pinksteren is voor mij een tijd om me af te vragen: hoe werkt Gods goedheid in mijn leven? En gebeurt dat ook in ongewone, soms gekke dingen?

Mijn dochter zou het denk ik beamen.

Ds. David Kroeze

BERICHT VAN DE REDACTIE

De samenstelling van de redactie van Samen Geroepen is gewijzigd. De namen van de redactieleden vindt u, zoals altijd, in het Colofon op pagina 4. Onlangs spraken we met elkaar over enkele veranderingen aan het blad. Alvast een paar ideeën:

- De jeugd krijgt aandacht op een pagina die 'De jonge kerk' gaat heten.
- Er komt meer aandacht voor fotografie.
- Te lange stukken tekst willen we voorkomen. We gaan een start maken met doorverwijzing via een link.
- Er komt een rubriek 'Werkers in de kerk' waarin vrijwilligers en hun inzet/drijfveren worden belicht.
- Er komt een puzzel in Samen Geroepen.
- We denken na over een rubriek waarin gemeenteleden iets vertellen/schrijven over een boek, film, podcast of muziek.

Ons streven is om het een blad te laten worden waar nóg meer mensen binnen PGH door geïnspireerd zullen worden!

Namens de redactie, Elly Scherpenisse

Bij de voorplaat:

PINKSTEREN

*Dit is het wonder: de kracht van de Geest
baart stralend nieuw leven
op het pinksterfeest.*

*Het is voor een ieder,
groot, sterk en klein,
en ook voor mensen die
onzeker en kwetsbaar zijn.*

*Sta op en vat moed en weet het voorgoed
dat Goddelijke liefde ons begroet.*

Jetty Bras



Gedachte:

*Ik geloof in God zoals een blinde
gelooft in de zon, niet omdat hij ze
ziet, maar omdat hij ze voelt.*

Phil Bosmans 1922-2012

Pinkstergedicht

een lied geschreven door Marijke de Bruine

*De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegen gaan,
een koele bries die zuivert.*

*De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.*

*In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.*





PLANTAGEKERK

Wat zal het fijn zijn om elkaar juist met Pinksteren weer te zien. Wanneer ik terugkijk op het afgelopen jaar, ben ik dankbaar voor wat er aan creativiteit was: onder gemeenteleden, raden en collega's. Het was veel omdenken en dat kostte energie, maar samen kwamen we er toch steeds weer uit. Tegelijkertijd verlang ik vooral ook naar de ontmoeting. Fijn dat hier langzaam maar zeker weer meer ruimte voor komt. Als ik het over initiatieven heb, dan moet ik denken aan de creativiteit in de diensten, waaraan zowel voorbereidingsteams als uitvoerend beamer- en geluidsteam aan werken. Aan het vloggen wat we als pastores gedaan hebben. Aan de maaltijden die gekookt werden en die bij de kerk uitgedeeld zijn. Aan de digitale versies van Kerkopschoot, waarvoor iedere maand weer tasjes rond werden gebracht. Maar ook aan het bezoeken van de gezinnen, wat we nu sinds enkele maanden doen. In de kerkenraad werd afgelopen jaar een hartenkreet geuit omdat het gevoel bestaat de we juist het contact met hen verliezen. Dat willen we niet. Vandaar dat we nu ons best doen om te ontdekken wat er leeft en hoe het ouders en hun kinderen gaat.

Ik ben benieuwd hoe u en jij terug kijkt. Maar waar ik vooral ook benieuwd naar ben dat is naar wat er in je leeft, wanneer je naar de toekomst kijkt. Heb jij ook het gevoel dat er iets meer lucht komt? Maak je alweer plannen of ben je nog wat voorzichtig? Hoe dan ook: ik hoop dat je mag weten dat Gods Geest met je mee wil gaan. Dat hij ook jouw twijfel om wil zetten in hoop voor de toekomst.

Ds. Marissa van Meijl

Vakantie

Vanaf Pinksteren ben ik er een aantal weken tussenuit. Op maandag 21 juni hoop ik weer terug te zijn. Mochten er in de tussentijd dringende zaken zijn, dan kunt u contact opnemen met onze scriba, Ada Brouwer.

Vanuit de Plantagekerk!

Langzamerhand mogen we weer met iets meer mensen in het kerkgebouw zijn! Wat een heerlijk gevoel en enthousiasme brengt dat zinnetje te weeg! Het feit dat we met 50 personen de Eredienst kunnen bijwonen en dat we op donderdagmorgen weer gaan beginnen met koffie drinken of na iedere dienst koffie to go schenken in de tuin is meer dan een stip aan de horizon. Het aanmelden voor de dienst kan bij de scriba van de Plantagekerk, Ada Brouwer, scriba.plantagekerk@pghardervijk.nl Bent u verkouden, heeft u koorts of voelt u zich niet lekker blijf dan thuis! De ingang is aan het Hogepad en bij binnenkomst mag u de gebruikelijke rituelen hanteren en wordt u naar een zitplaats in de kerk gebracht. Aan het einde van de dienst blijft u zitten tot de ouderling van dienst aangeeft welke rij via de achter- of zijdeur mag vertrekken. Laten we hopen dat de 50 snel 100 mensen mogen worden en daarna weer volle kerken met gemeenteleden die uit volle borst God loven en eren.

Vacature kerkenraad

Carla van Peurseem heeft vorig jaar aangegeven nog een jaar langer ouderling pastoraat te willen blijven, nu is dat jaar echter bijna om en heeft Carla aangegeven te willen stoppen met dit mooie werk. Jammer maar begrijpelijk dat je na een lange tijd weer meer tijd wil hebben voor andere dingen. Alvast van deze plaats een hartelijk dank voor Carla voor de coördinatie van het pastoraat en de contacten met gemeenteleden. Nu komt de vraag: "Wie wil het werk van Carla voortzetten en overnemen?" Wij zijn op zoek naar een ouderling-pastoraat die in wijk A het pastoraat wil coördineren en de verbinding wil zijn tussen predikant – gemeenteleden – bezoekdames/heren. Je bent lid van een enthousiaste kerkenraad en je staat er niet alleen voor! Graag aanmelden bij Marjolijn Sijsma of bij ondergetekende. U mag natuurlijk ook altijd namen doorgeven van eventuele kandidaten. Ik hoop dat u echt bij u zelf wilt nagaan of dat iets voor u is!

Gemeenteleden gevraagd

Wij zijn ook op zoek naar gemeenteleden die willen meehelpen, als de kerk weer helemaal open mag en we weer Erediensten mogen organiseren voor een volle kerk, een

colofon & contact

SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse (hoofdredacteur)

Abonnementen: € 25,00 per jaar per incasso voor papieren versie of € 15,00 per jaar per incasso voor digitaal abonnement.

Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 4 juni, voor **3 weken**

Kopij uiterlijk 25 mei om 18:00 uur naar:

kerkblad@pghardervijk.nl

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pghardervijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pghardervijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

d.dejong@pghardervijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pghardervijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, d.kroeze@pghardervijk.nl

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T 356640, g.vandijk@pghardervijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, f.meijers@pghardervijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, jeugdwerker@pghardervijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.plantagekerk@pghardervijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pghardervijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pghardervijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

zondag te organiseren met allerlei activiteiten. Een feestelijke dag met activiteiten voor jong en oud. Opgeven graag bij Ada Brouwer!

Snuffelmarkt

Onlangs hoorden wij van Hans de Fluiter dat de locatie van de snuffelmarkt moet worden verlaten. Tot het einde van het jaar is de ruimte nog beschikbaar en daarna moet er een nieuwe ruimte gevonden zijn. Wie weet nog een goede ruimte, niet te duur, voor de snuffelmarkt spullen. U kunt dit doorgeven aan Hans de Fluiter of aan ondergetekende.

Kruis van de Veldkampkerk

Ook blijkt dat in de ruimte van de snuffelmarkt het kruis van de Veldkampkerk nog steeds staat. De kerkenraad van de Plantagekerk vindt het niet correct dat dit kruis daar staat te verstoffen en verkommen. Wie weet een mooie plaats voor dit Kruis? Een gebouw, een organisatie in of buiten Harderwijk. Laat het ons weten via de scriba van de Plantagekerk.

Namens de kerkenraad wens ik u vurige Pinksterdagen, een hoopvolle tijd waarin we uitzien naar een volle kerk.

Karel Bosselaar



Vanuit het moderamen

Na maanden digitaal vergaderen, hebben we weer een fysieke vergadering achter de rug. Heerlijk elkaar weer te kunnen ontmoeten en om zo dingen af te kunnen stemmen. Als start van de vergadering maakten we twee aan twee een bezinningswandeling van dertig minuten door de wijk. Dit om elkaar beter te leren kennen en samen te praten wat Pinksteren – Feest van Hoop- voor ons betekent. Bij binnenkomst was er koffie met iets lekkers, om de verjaardag van de jeugdouders te vieren. Daarna aan de slag.

Weer naar de kerk

Een belangrijk onderwerp op de kerkenraad van 12 mei was het opstarten van kerkdiensten met bezoekers. We besloten om 23 mei op Pinksteren, weer met 30 bezoekers per dienst te gaan beginnen. Dit alles wel met alle geldende richtlijnen voor kerkdiensten. Nieuw is dat aanmelden voor een dienst nu ook met de Scipio app kan. Onder de tab: aanmelden kerkdiensten – dienst de Regenboog kunt u/jij je aanmelden voor de zondag dat u/je de dienst wilt bezoeken. Aanmelden met de app heeft onze voorkeur maar mocht u niet over de digitale middelen beschikken, mag u contact met mij opnemen op (0341) 785120. Mocht u problemen hebben met het installeren van de Scipio app, laat het ons weten.

Groene kerk

Door drie mensen uit onze wijkraad is naar aanleiding van het nieuw te schrijven beleidsplan het onderwerp Groene Kerk opgepakt. Hiervoor hebben zij een stuk geschreven en ze wilden van de kerkenraad weten of ze hier verder mee aan de slag kunnen gaan. De kerkenraad gaf hiervoor toestemming en gaf wel een aantal suggesties mee om verder te onderzoeken. Wordt vervolgd.

Ontmoeten...

Wij hopen u ergens in gezondheid te ontmoeten in de Regenboog of elders in Harderwijk!

Joke Bode, scriba

POSTZEGELS ETC VOOR DE ZENDING

Kerk in Actie heeft in 2020 een opbrengst gehad van € 22.125,90 voor gespaarde materialen. Postzegels en ansichtkaarten leverden bijna € 16.200,- op, mobieltjes en cartridges ruim € 5800,-, muntgeld en diversen € 110,-. Met de opbrengst worden door Kerk in Actie en GZB weer veel mensen en projecten wereldwijd ondersteund. Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen. In Harderwijk zijn in de periode van december 2020 t/m april 2021 de volgende hoeveelheden gespaard:

- Postzegels: 12 kg afgescheurde zegels, zeer uitgebreide postzegelverzameling waaronder album met eerste dag enveloppen, album van Ned. Overzeese Gebieden vanaf begin 1900 en album met Israëlische postzegels en veel losse zegels. Verder een doos jaarcollecties postzegels.
- Ansichtkaarten, 4 kg, dwz enkele kaarten voorzien van postzegel. Paar dubbele kaarten van Stichting Kinderpostzegels en Voor het Kind (overige dubbele kaarten leveren op verzamelaarsmarkten, dus voor de zending niets op).
- Geboortekaartjes 40 stuks.
- Mobieltjes 48 stuks.
- Cartridges 50 stuks.
- Munten, zowel oude "gulden" munten als buitenlandse munten 8 kg.

Dit alles is inmiddels bij Kerk in Actie in Utrecht afgeleverd.

Inleveradressen zijn onveranderd: Plantagekerk, Regenboog, Grietje Assies, Oldenallerhout 34, tel. 420026, Jan Willem Schutter, Walstein 15, tel. 426332 of Ina Lobensteijn, Vollenhovemeen 23, tel. 432186, email wimenina@versatel.nl.

Namens de ZWO commissie heel hartelijk dank voor het sparen.

Ina Lobensteijn



'LENTEFEEST': expositie in de Plantagekerk

Met de kerkdeuren weer half open en opbloeiende natuur is ook de Kunstcommissie Plantagekerk weer actief. Tot eind juli hangen in de kerkzaal schilderijen van gemeentelid Jetty Bras.

'Lentefeest' is de titel die zij eraan meegaf. In haar olieverven komen de seizoenen en de natuur tot uitdrukking. Zij schreef er zelf teksten bij die tot nadenken stemmen. Bij het grote schilderij Pinksteren bijvoorbeeld:

Dit is het wonder: de kracht van de Geest baart stralend nieuw leven op het pinksterfeest. (...) Sta op en vat moed, en weet het voorgoed, dat Goddelijke liefde ons begroet. Tot eind juli te zien rond de kerkdiensten en andere momenten dat de kerk open is.

*Kunstcommissie
Plantagekerk*





PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Met Pinksteren vieren wij dat de heilige Geest is uitgestort, wat klinkt dat overvloedig. De Vader en de Zoon werken niet met druppeltjes, maar er komen stromen van zegen als regen als Hij komt. Pia Perkiö, dichteres uit de Finse Evangelisch-Lutherse Kerk schreef Liedboek 695. Als kerkelijk jeugdwerkster was zij met de jongerenwereld vertrouwd en ze wist waar jongeren mee worstelen: het zoeken naar zingeving van het leven, hun eigen plaats in deze wereld en de verhouding tot de naasten. In haar lied brengt ze deze thema's ter sprake. Ze verbindt deze met de heilige Geest die mensen de weg wijst in deze wereld en naar de ander en die hen stimuleert en motiveert. Daarbij speelde voor haar Romeinen 8: 16 op de achtergrond: 'De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn'.

Behalve de namen die we hier noemen zijn er ook anderen die ons meeleven nodig hebben. Als we meeleven met de anderen kunnen we ook bidden, waarbij deze woorden kunnen helpen, misschien zeg je in plaats van 'mijn, ik, mij' ook 'haar en zij' of 'zijn, hij, hem':
NL 695

*Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.*

*Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.*

Mw. **M.J. (Marja) Bruins Slot**, Korhoenlaan 1/79, kreeg 2 april een herseninfarct. Ze kwam in het ziekenhuis en ging daarna voor herstel en revalidatie naar het reactiveringscentrum Klimop. Het gaat haar naar omstandigheden goed en daar zijn we met haar blij om na deze plotselinge gebeurtenis die een hele schrik brengt. Zij kwam de dag voor Hemelvaart weer thuis. We wensen haar alle goeds, beterschap en zegen.

Mw. **H. (Heintje) Jansen-van de Poppe**, Lijsterbeslaan 6, kreeg goed bericht na spannende weken. Een plekje op haar arm was niet goed en moest weggehaald worden. Ook kreeg zij nog enkele verdere onderzoeken. Het melanoom is succesvol en zonder resten weggehaald, maar onderzoek wees uit dat er kleine uitzaaiingen zijn. Binnenkort hoort ze of en welke behandeling nodig is. Zo is er opluchting en dankbaarheid en ook nog spanning. We leven mee met Heintje en haar vriend Jan Postmus en hun kinderen. We bidden om Gods hulp en beterschap.

Ds. Diemer de Jong

Beste mensen,

N.a.v. het overlijden van onze vader Johan Willem Hesselink ontvingen wij veel berichten en kaartjes van medeleven vanuit de Regenboog. Wij willen u allen hiervoor heel hartelijk bedanken. Het heeft ons gesteund en getroost.

Janneke, Marieke, Jeltineke en Dick Hesselink

Dankbetuiging:

Langs deze weg willen wij u bedanken voor alle kaarten, fijne woorden en andere blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder Janke de Jong-de Haan. Uw warmte en betrokkenheid heeft ons goed gedaan, net als moeder zich altijd welkom voelde in de gemeente.

Janke en Jan Haveman en Gjalt de Jong

*Uit de nieuwsbrief van de
Classicale Vergadering Veluwe
van ds. Wilbert van Iperen*

ONLINE MASTERCLASS NBV21 VOOR BIJBELPROFESSIONALS

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap organiseert tussen 25 mei en 11 juni een aantal online meetings over de revisie van de NBV, speciaal voor predikanten en voorgangers. In oktober van dit jaar verschijnt de NBV in een nieuwe versie, de NBV21. Tussen 2017 en 2020 heeft het revisieteam alle reacties op de NBV gewogen en verwerkt; daarbij hebben we de vertaling vers voor vers doorgelicht en verbeterd.

Zo hebben we toegewerkt naar een vertaling die wint aan nauwkeurigheid en bruikbaarheid.

In de online-masterclass willen we u als bijbelprofessional hiervan een indruk geven: wat is er veranderd, wat kunt u van de NBV21 verwachten? We geven een kijkje in een aantal lastige vertaalafwegingen en laten zien wat de meerwaarde is van deze revisie. Ook zoeken we het gesprek. Hoe denkt u over de NBV? Herkent u de kritiek op de NBV? En wat is uw indruk van de nieuwe versie?

De masterclasses vinden plaats in de weken van 25 mei tot 11 juni. We werken met kleine groepen zodat er ruimte is voor interactie. Een bijeenkomst duurt twee uur. U kunt zich inschrijven op een dag en tijdslot naar keuze. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De masterclasses worden verzorgd door Jaap van Dorp (specialist Oude Testament), Cor Hoogerwerf (specialist Nieuwe Testament) en Matthijs de Jong (hoofdvertalen NBG). Op www.NBV21.nl/masterclass kunt u zich aanmelden voor een van de online sessies. We hopen u te ontmoeten!

Matthijs de Jong

KERK OP SCHOOT

Heb je al gehoord van de liefde van God, heb je al gehoord van Gods liefde voor ons?

Wij geven die door met een kus op de hand en blazen die dan door het hele land'.

Zing en doe maar mee met de mooie liedjes, blaas maar tegen het molentje, kleur een gezellig jasje voor Nijntje en er zit ook nog een lekker koekje in het tasje.



Met deze 'kerkopschoot' sluiten wij het seizoen af en hopen we elkaar op zaterdag 4 september weer te mogen ontmoeten in de Plantagekerk.

Tegen die tijd krijgen jullie allemaal een uitnodiging.

Wij wensen jullie een mooie zomer toe, met een hartelijke groet van Marieke, Marissa, Ria, Stephanie, Laura.



"Mozes zei: 'De HEER heeft het volgende bevolen: "Er moet één volle omer bewaard blijven (van de manna) voor de generaties die na jullie komen, want zij moeten het brood kunnen zien dat Ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven toen Ik jullie uit Egypte leidde."

~Exodus 16 vers 32 ~

Dit stuk raakte mij, vanwege een vers die iets eerder staat in hetzelfde hoofdstuk. De Israëlieten hadden honger en God zorgde voor hen door het geven van manna. Steeds weer genoeg. Precies wat ze nodig hadden. En dat was ook de opdracht. Neem niet meer dan dat wat je nodig hebt. In vers 20 staat omschreven dat er mensen waren die wel meer namen dan nodig, maar al de volgende dag zat die manna vol wormen en stonk het.

Maar dan gebiedt God de Israëlieten om zo'n 2 kilo van de manna wel te bewaren. Bedoeld voor de generaties die komen, die niet het wonder van de manna hebben gezien. En dat verrot dan niet! Hoe bijzonder! Dit raakte mij zo. De overvloed van Gods zegen voor jezelf houden is beperkt houdbaar. Maar de overvloed van zegen die je bestemt voor de volgende generaties heeft geen houdbaarheidsdatum. Dus geef het door!



Lisette Brandsma, jeugdwerker PGHarderwijk

PUZZEL

Drie knechten lopen door de wijngaard om druiven te plukken. Welke knecht plukt het meeste druiven? Hoeveel trossen heeft hij?



COMMISSIE ZWO

Pinkstercollecte – Bijbelverspreiding in Egypte

Een groot uithangbord - de Evangelische Kerk van El Hosos - geeft aan dat, na een zoektocht door een wijk van de Egyptische hoofdstad Cairo, Cokkie van 't Leven, van Kerk in Actie, samen met leden van het Egyptisch Bijbelgenootschap, toch is aangekomen op de plaats van bestemming.

In deze wijk met 4 miljoen inwoners waarvan 2 miljoen christenen, verzamelen de bewoners het afval van de grote stad. Het wordt gerecycled en brengt goed geld op, maar het is hard werken.

Het Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie met vragen voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen zoeken samen met hun familie in de Bijbel de antwoorden op. Deze kerk is één van de plekken waar het met een festival wordt afgesloten. Het is een groot feest met clowns (dramaprogramma door het Bijbelgenootschap) en muziek. Kindergroepen uit verschillende kerken, totaal zo'n 150 kinderen, doen mee aan een wedstrijd over wat de kinderen thuis geleerd hebben. De competitieprijs voor de winnaars is een prachtige kinderbijbel in kleur.

De kinderen genieten en zingen en dansen op Arabische kinderliederen. Ook als je de taal niet verstaat, begrijp je de beelden: leef een goed leven, hou van elkaar, Jezus is er ook voor jou.

Veel gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen en hun familie tóch bijbelverhalen.



Met de Pinkstercollecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Steun dit project via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Pinkstercollecte'.

Namens de commissie ZWO, Marja Bakker

JAARREKENING DIACONIE 2020

De diaconie heeft onlangs de jaarrekening 2020 vastgesteld. Hiernaast is een korte samenvatting opgenomen om u als gemeente te informeren. Wilt u de volledige jaarrekening inzien, dan kunt u daarvoor terecht op de website van de PGH, onderdeel diaconie.

Heeft u vragen of wilt u een reactie geven, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de penningmeester van de diaconie (Gert Steenbergen) via email: penningmeester.cvd@pgharderwijk.nl

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

In verband met corona geen uitgifte van collectemuntten!

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN FEB/MRT 2021

6 apr	Ingeleverde Spaardoosjes	
	KIA/Pretoria	1.324,50
	KIA/Pretoria Z-Afrika	482,50
	Renovatie PK	127,20
	Kerk	206,00
	Totaal	2.140,20
11 apr	Diaconie ovv vakantietas	704,50
	Voedselbank	257,00
	Seniorenpastoraat	162,50
	Renovatie Plantagekerk	95,50
	Totaal	1.219,50
18 apr	Geef een Lach	644,00
	Voedselbank	140,60
	Renovatie PK	96,50
	Kerk	147,50
	Totaal	1.028,60
25 apr	KIA/Guatamala vakopleiding	396,00
	Voedselbank	140,50
	Jeugdpastoraat	107,50
	Kerk	117,50
	Totaal	761,50

BALANS PER 31-12-2020

Activa

Beleggingen Oikocredit
Geldmiddelen en vorderingen

Passiva

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Kortlopende schulden

BATEN EN LASTEN OVER 2020

Baten

Collecten en giften
Rente en dividend
Door te zenden collecten en giften

Lasten

Diaconaal werk plaatselijk:
> Ondersteuning
> Kerstpakketten en kerst/paasattentives
> Vakantieondersteuning
> Actie vakantietas
Quotum landelijke kerk
Kosten beheer etc.
Afdrachten door te zenden collecten en giften

Saldo baten en lasten

Onttrekking uit bestemmingsreserves
Mutatie Eigen vermogen

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mevr. N. Hoogerwaard- de Vos, Drift 84, uit Zeewolde

Dhr. en mevr. Griffioen- Mansvelter, Kleine Varenweg 6 Hierden, uit Ouderkerk aan de Amstel

Verhuisd

Dhr. en mevr. Van Boven- Kappers,

Grevenshofweg 8 naar Broeklaan 88

Dhr. W. Karssen, Stationslaan 116 naar Roosen Doornhof 37

Mevr. M. Foppen, Frisialaan 4 naar Beetsstraat 19

Mevr. S. Brouwer, Scheepssingel 13 naar Bachdreef 38

Fam. Vonkeman- Leeffers, Krommekamp 101 naar Krommekamp 99

Mevr. E-S. Elzerman, Vuldersbrink 41 naar Donkerstraat 9A

Dhr. A.J. van Zoeren, Tubadreef 41 naar Paardenkamp 19

Fam. van Boven-Hagen, Broeklaan 88 naar Grevenshofweg 8 Hierden

Mevr. H. Schouwstra, Westeinde 14 K 102 naar Villa Verde Johannitterlaan 5 K 55

Fam. Schuurman- Ammerlaan, de Ruyterlaan 22 naar Hoenderkamp 19

OMA'S MOOISTE SPULLETJES

Veel aanbod op de PGH-Snuffelmarkt is afkomstig uit woningen van oudere mensen die verhuizen. Soms wordt de complete woning leeggeruimd. Die mooie kopjes, tin- en koperwerk waar men zuinig op was, maar ook wasmachines en meubelen vind je aan de Fokko Kortlanglaan 181. En heel veel lp's en cd's, ook geestelijke muziek. De opbrengst is voor onze kerk.



We zijn open elke 1e en 3e zaterdagmorgen en iedere 2e en 4e woensdagmiddag. Zien we u en jou?

De Plusklusgroep

INTERNATIONALE DIENST IN SEFANJA OP 23 MEI

De werkgroep wil u langs deze weg laten weten dat we weer gaan starten met de Internationale dienst in Sefanja. Onze voorganger is Gertie van Dijk, pianist is Jesse Stoffer en er wordt gezongen door Marleen en Adriaan Sterken.

De dienst is zondag 23 mei, aanvang 14.30 uur.

Helaas kunnen er nog geen gasten komen, de dienst is alleen bedoeld voor de bewoners van het A.Z.C. in Harderwijk.

Namens de werkgroep, Anneke Teune

VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 17)



Theoloog Tjitte Dijkstra neemt ons mee langs het ABC van bijbelse kernbegrippen. Dit keer 'naastenliefde'.

In het alfabet zijn vijf aangekomen bij de letter N van "Naastenliefde" en van

"Nostra Aetate."

Wat nu? Naastenliefde ken ik, maar wat moet ik met moeilijke woorden? Wacht, dat leg ik even uit. "Nostra Aetate" is Latijn, maar niet echt moeilijk. Het betekent "In Onze Tijd." Dat stuk is opgesteld in 1965, door het Tweede Vaticaans Concilie. Het is een verklaring die gaat over alle volken op aarde en hoe christelijk geloven zich verhoudt tot de gehele mensheid.

Oh..., is het een verklaring uit Rome? Maar ik ben toch niet katholiek!

Ha, ha! Laten wij eerst maar eens luisteren. Ik lees even voor uit hoofdstuk 4, over de verhouding tot het jodendom:

"Het volk van het Nieuwe Testament (de christenen) is geestelijk verbonden met de nakomelingen van Abraham..... Naar de woorden van de apostel Paulus voedt de Kerk zich aan de wortel van de edele olijf, waarop de takken van de wilde olijf (de heidenen) geënt zijn.....

Omdat christenen en joden dus zo'n groot gemeenschappelijk geestelijk erfgoed hebben, wil deze heilige synode hen aanmoedigen en op het hart drukken, elkaar beter te leren kennen en meer te leren waarderen, vooral door middel van Bijbelse en theologische studies en door een broederlijke dialoog."

Ook neemt de verklaring afstand van haat tegen joden in alle tijden en politieke omstandigheden. Je kunt echt zeggen dat het Tweede Vaticaans Concilie hiermee gesproken heeft namens alle christenen en ten behoeve van de hele mensheid. Zo is het ook een document van universele naastenliefde; beslist wel.

Dan kom je toch nog uit bij het woord dat je eerst oversloeg!

Zeker en ik sluit weer af met een leestip. Als je de metafoer van Paulus over de wortel van de edele olijf met de wilde takken wilt lezen en hoe hij dat verder doordenkt, dan moet je uit de brief aan de Romeinen hoofdstuk 11 eens rustig lezen en op je laten inwerken. Nostra Aetate kun je ook zó vinden op internet.

Tjitte Dijkstra, interkerkelijke werkgroep Kerk & Israëel

31-12-2020 31-12-2019

30.252 30.252
35.576 33.031
65.828 63.283

15.000 15.000
42.598 46.786
8.230 1.497
65.828 63.283

Begroting 2020 Rekening 2020 Rekening 2019

9.150 11.940 9.584
210 0 221
35.000 42.755 42.459
44.360 54.695 52.264

2.750 4.562 3.311
3.500 3.012 3.711
1.800 3.000 1.822
1.500 1.117 1.306
4.000 4.021 4.005
620 416 455
35.000 42.755 42.459
49.170 58.883 57.069

-4.810 -4.188 -4.805
4.810 4.188 4.805
0 0 0

uit de nieuwsbrief van de Classicale Vergadering Veluwe van ds. Wilbert van Iperen

Ontmoeten op de Veluwe

TOEKOMSTGERICHT GEMEENTE ZIJN: KRAMP OF KRACHT?

Doet uw gemeente mee?

Als classicale vergadering hebben we besloten in het komende jaar de toekomstgerichtheid van gemeenten op de agenda te zetten. Als we nadenken over de toekomst van onze gemeente kun je denken aan cijfers: hoeveel geld hebben we? Hoe is de ontwikkeling van de vrijwillige bijdrage? Kunnen we daar op langere termijn een predikant of kerkelijk werker van betalen? Hebben we voldoende bestuurskracht?

Allemaal belangrijke vragen, maar er zijn meer en andere vragen te stellen. Als Classis Veluwe hebben we samenwerking gezocht met de PThU en de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De PThU heeft een mooi instrument om een 'foto' te maken van de gemeente, waarbij het accent ligt op 9 kernkwaliteiten in de gemeente (Nieuw Kerkelijk Peil, NKP). Er ontstaat een gesprek tussen gemeenteleden en ambtsdragers over vragen als: Wat hebben we in huis en waar zien we

mogelijkheden om te groeien? Zo'n kleurenfoto is mooi, maar het is nog mooier als je vervolgens van die foto een filmpje kunt maken. Hoe gaan we als gemeente verder nadenken over en werken aan de toekomst van onze gemeente? Wat betekent dat voor ons beleid?

De dienstenorganisatie wil begeleiding bieden aan dit proces in de gemeente. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van professioneel advies via de dienstenorganisatie en de juiste informatie via het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil gemeenten verder helpt in toekomstgericht gemeente-zijn. Als classis zien we een rol voor ons door het gesprek tussen de gemeenten te stimuleren die deelnemen aan het onderzoek. Gemeenten die in vergelijkbare processen zitten kunnen veel van elkaar leren.

De kerkenraden hebben al een eerste brief ontvangen, in de komende maanden hopen we u verder te informeren over dit project. We wijzen u ook op het webinar van 16 juni a.s. waarin we als classis, PThU en dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk meer willen vertellen en vragen kunnen beantwoorden. Het webinar start om 20.00 uur. U kunt zich daarvoor opgeven (max. 2 personen per gemeente) bij de scriba, Gerrit Bok (cvVeluwe@kpnmail.nl).

GENERALE SYNODE OVER HET AMBT

Het nadenken over de toekomstgerichtheid van de kerk en lokale gemeenten is een speerpunt van de Protestantse Kerk in de komende tijd. Een veranderende kerk vraagt ook om bezinning op het ambt. Op 4 juni is een belangrijk agendapunt tijdens de Generale Synode de bespreking van een rapport over het ambt: Geroepen en gezonden - Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland. De besluitvorming staat op 12 juni op de agenda van de synode. Op de website van de kerk is het rapport te vinden.

OPSTANDIGHEID

Het venijn zit hem in de staart. De voortdurende lockdown begint te wegen. Ik verlang naar het 'gewone' leven, waarin je gewoon een winkel in en uit kunt lopen, iemand een schouderklopje kunt geven of ontspannen met elkaar om een vergaderingstafel kunt zitten. Sommigen voelen zich somber en apathisch. Anderen worden opstandig en zoeken de grenzen op of gaan er overheen. Het woordje 'opstandigheid' deed me denken aan een tekst van Alfred C. Bronswijk (uit: Rakelings Nabij. Teksten, gebeden, liederen). Zijn woorden geven aan een herkenbaar woord een nieuwe lading. Het Evangelie keert de zaken om en geeft ons een ander perspectief. We bidden in deze lastige tijd, die veel van het geduld en het uithoudingsvermogen van mensen vraagt, om een 'Geest van opstandigheid'.

*Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons moed schenkt,
om in te gaan
tegen alles wat kleineert,
tegen alles wat het uitzicht ontnemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt,
tegen alles wat onvrede brengt.*

*Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de kracht geeft,
om mee te werken
aan alles wat gerechtigheid bouwt,
aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert,
aan alles wat strijdt tegen de dood.*

*Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons leert geloven
in alles waarin liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt,
in alles wat Christus de mensen heeft geboden.*

Pinksteren: We leven van de wind

n.a.v. Handelingen 2:1 -13.

In de lezing over de komst van de heilige Geest worden we meegenomen naar een huis in Jeruzalem waar de vrienden van Jezus allen bij elkaar waren. Het feest bij de Tempel, het feest van de Vreugde van de Wet lijkt aan hen voorbij te gaan. Stil zitten ze bij elkaar. Ze wachten op de dingen, die komen gaan. Ze zitten bij elkaar en praten en bidden. Halen waarschijnlijk ook herinneringen op. Zo gaat dat als een geliefd medemens van je heen gaat...voorgoed. Ze weten wel dat Jezus hen voordat Hij naar de hemel ging, beloofd had ze niet als wezen achter te laten. 'Ik zal jullie een trooster zenden; een Helper', had Jezus gezegd. Maar Jezus was alweer tien dagen geleden van hen weggegaan. Ze weten wel dat het hun opdracht is de wereld in te gaan en het goede nieuws van Gods liefde voor alle mensen te vertellen aan wie het maar horen wil. Ze moeten doen wat Jezus deed, dienstbaar zijn. Hier en nu moet het gebeuren op de plek waar we leven, waar ons leven zich ontwikkelt en richting krijgt; daar kunnen ook wij Gods liefde zichtbaar maken, net als Jezus deed; ieder op zijn eigen manier; ieder naar eigen kunnen en ieder op de plaats waar hij of zij gezet is. ...Maar hoe moet je dat doen? Misschien zijn ze ook wel bang. Onzekerheid houdt mensen aan de stoel gekluisterd. Onzekerheid maakt ook angstig. Wie van ons weet daar niet van mee te praten...en daar zitten we dan...

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Plotseling...net zo plotseling als Jezus na Zijn opstanding onverwacht meerdere keren bij Zijn vrienden verscheen. Wat zou dat geweldig zijn om mee te mogen maken. In gesprekken met gemeenteleden hoor ik dat verlangen wel eens en zelf zou ik het ook fijn vinden: een plotselinge ontmoeting of misschien juist dan als je het zo nodig hebt. Alle twijfel, alle ongelooft zou in een klap verdwenen zijn en nooit zou iemand je deze ervaring kunnen afnemen.

Op die Pinkstermorgen die plotselinge wind...en wat voor een wind. Geen wind uit het noorden met zijn felle koude; geen wind uit het zuiden, die het zomaar ineens lente laat zijn. Nee, het is wind vanuit onverwachte hoek, wind van boven; vanuit de hemel. Deze wind waait waarheen zij wil en komt door dichte deuren.

Dat gebeurde toen en gebeurt ook nu en het komt ook ons aanwaaien. We zien hem niet, maar die wind zet alles in beweging. We mogen leven van die wind en ons in beweging laten zetten. Hij roept je uit je stoel. Na die Pinksterdag mogen wij in navolging van Jezus opstaan... Opstaan uit ons oude bestaan. Misschien wel doodse bestaan. Samen met anderen mogen we Jezus volgen en Gods toekomst tegemoet gaan. Mogen ook wij in vervoering raken en een ander mens worden. Mogen we de Geest ontvangen als blijvende gave. De levende kracht van God is ook over jou. We mogen leven van die wind als adem, die ons leven doet. Zoals God de adem in de neus van Adam blies, zo doordringt de Geest het hart, als die plotselinge wind van toen..... en zet ons in vuur en vlam.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Gertie van Dijk-Vermeulen
g.vandijk@pgharderwijk.nl**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	21 mei	Ezechiël 41:15b-26
zaterdag	22 mei	Psalm 104:1-18
zondag	23 mei	Psalm 104:19-35
maandag	24 mei	Deut. 4:44-5:5
dinsdag	25 mei	Deut. 5:6-21
woensdag	26 mei	Deut. 5:22-27
donderdag	27 mei	Deut. 5:28-6:3
vrijdag	28 mei	Deut. 6:4-12
zaterdag	29 mei	Deut. 6:13-25
zondag	30 mei	Johannes 3:1-13
maandag	31 mei	Johannes 3:14-21
dinsdag	1 juni	Johannes 3:22-30
woensdag	2 juni	Johannes 3:31-36
donderdag	3 juni	Ezechiël 42:1-12
vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20

ZONDAG 23 MEI PINKSTEREN

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

9.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst
19.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
Taizéviering

De Regenboog

09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)
10.00 uur: ds. I. Hoornaar

ZONDAG 30 MEI

Collectes: 1. Iriszorg; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze

De Regenboog

10.45 uur: mw. C.G. van Dijk-Vermeulen
Sonnevanck (Youtube kerk Sonnevank)
10.00 uur: ds. J.F. Kievit

GEBRUIK LIEVER DE SCIPIO-APP

Dat scheelt het kerkelijk bureau veel werk. Er is vast iemand in uw omgeving die deze app even op uw telefoon wil zetten. Het gebruik is supersimpel.



PLANTAGEKERK

Zondag 23 mei (9.30 uur) Vandaag is het Pinksteren: feest van hoop! We hebben aan u en jullie allemaal gevraagd om woorden van hoop in te leveren. Wat leeft er bij jou aan vertrouwen en verwachting? In Handelingen lezen we deze morgen dat de twijfel, die Jezus' leerlingen hadden, omslaat en dat zij nieuw perspectief krijgen – iets waar wij na het afgelopen jaar misschien ook wel aan toe zijn! Ben je er bij? Digitaal of live? Kinderkoor Be Happy is er in ieder geval! (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 23 mei (11.30 uur) De Fontein pinksterdienst van zondag 23 mei wordt extra feestelijk want Marinke en Marijke laten hun dochter Noor dopen. Het thema van deze dienst is Vol Overgave. De beste manier om je kind te beschermen is om het los te laten en in handen van God te leggen. En wat heeft dit met Pinksteren te maken? Henk Jansen zal hierover met ons nadenken. Bovendien zullen Els Boekestein en Menno Beijer in deze dienst een zegen over hun huwelijk ontvangen. (Marian Vinke)

Zondag 23 mei (19.00 uur) Tijdens deze Taizéviering hopen we op een frisse wind. We zullen horen hoe de leerlingen in een bedompte ruimte bij elkaar zitten. Je zou het er zélf haast benauwd van krijgen. Waar is nog lucht? Een gevoel waar we zelf, in deze tijden van lockdown en recentelijke avondklok, misschien ook wel eens last van hebben gehad. In deze dienst in Taizéstijl willen we zoeken naar ruimte om te zijn en naar wegen om te gaan. Wees welkom – live of digitaal! We beginnen om 19:00 uur. Om in de kerk te kunnen zijn, wel even aanmelden bij scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 30 mei (9.30 uur) De Geest is als wind die waait, en als opnieuw geboren worden. Nicodemus hoort dat van Jezus, maar begrijpt het niet precies, in Johannes 3:1-16. Maar hij zal niet de enige zijn! Het valt ook niet precies te begrijpen, je moet het ervaren, meewaaien, je mag opnieuw beginnen. Wat betekent dat in ons eigen leven? In ieder geval: probeer het te ontdekken en laat het maar gebeuren net als bij Nicodemus. (ds. David Kroeze)

DE REGENBOOG

Zondag 23 mei (9.00 uur) Pinksteren, feest van hoop! Ik kan me voorstellen dat veel mensen hoop kregen toen ze Gods gaven zo direct zagen met Pinksteren, in Handelingen 2:1-13. Inspiratie, kracht, liefde van de andere kant komt soms onverwacht dichtbij op een indrukwekkende manier. En ze werken nog steeds! Daarom noemt Kerk in Actie Pinksteren 'feest van hoop'. Hoe komen we aan die hoop? In Romeinen 8:26-28 staat dat de Geest in ons bidt. Deze dienst is voorbereid met dertigers. (ds. David Kroeze)

TOELICHTING OP DE COLLECTES

Collecte 23 mei – BIJBELVERSPREIDING IN EGYPTE

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit, en organiseert daarbij de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen zij een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens regionale festivals krijgen de winnaars een prijs, bv een geïllustreerde bijbel. Met de Pinkstercollecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Kijk ook op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie. Steun dit project van het werelddiaconaat via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Pinkstercollecte'.

Collecte 30 mei – NACHTOPVANG IRISZORG HARDERWIJK

Iriszorg begeleidt mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt als gevolg van een verslaving: alcohol, drugs, gokken, gamen, social media. Iriszorg helpt ze ervan af door samen op zoek te gaan naar zinvolle alternatieve tijdbesteding, samen met hun omgeving. Ook tijdelijke huisvesting is mogelijk, in de nachtopvang aan de Thorbeckelaan of met begeleid wonen. Mensen krijgen weer perspectief en toekomst. De diaconiecollecte biedt de hulpverleners een extra steuntje. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'Iriszorg'.