

Samen Geroepen

NR 21 2020

27 november - 17 december

Boom-Kruis-Haan

Sneeuwstorm?

Deurwachter en Advent



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

BOOM - KRUIS - HAAN

BOOM – KRUIS – HAAN dat klinkt een beetje als aap – noot – mies, maar ik zal het uitleggen. In de tuin van onze burens staat een prachtige boom, wel zo'n twintig meter hoog. Maar helemaal in de top van die kolossale boom staat één klein takje parmantig rechtop in de vorm van een kruis. En op dat kruis zit dan weer een kleiner takje in de vorm van een haan. Heel merkwaardig maar ook heel mooi, ik moet er vaak naar kijken en geniet van dat kleine dappere takje dat ondanks alle wind fier rechtop blijft staan. Zie de foto hierbij.

Als ik die combinatie boom - kruis - haan zie, dan gaan mijn gedachten vele kanten op. Het doet me bijv. terugdenken aan het kruis op de wereldbol op het dak van de voormalige Veldkampkerk, het symbool van Christus' wereldheerschappij (waar is dat kunstwerk trouwens gebleven?). En dan denk ik: ondanks alles wat er gebeurt, ondanks alle ruwe stormen die er over onze wereld heengaan en die ook rondspoken in ons eigen leven..., we mogen weten dat onze wereld in goede handen is, dat ook ons eigen leven in goede handen is. De gekruisigde en opgestane Heer heeft alle macht in hemel en op aarde, Hij regeert!

Dat geloof geeft rust, het allereerste versje dat ik op de lagere school aanleerde was "Rust mijn ziel, uw God is Koning!" en dat neurie ik nog steeds met plezier. Maar het geloof in de levende Heer maakt ook onrustig en het maakt ons ook waakzaam en daarom kijk ik ook met plezier naar dat haantje op het kruis. Juist de Adventstijd wil ons opwekken om wakker te zijn en waakzaam te blijven. De haan, die met zijn gekraai vroeg in de morgen ons wakker roept, werd in de vroege Middeleeuwen een symbool voor het licht van Christus dat alle schaduwen en duisternis doet verdwijnen. In de late Middeleeuwen kwam daar nog iets anders bij toen men de torenspitsen ging bekronen met een windwijzer in de vorm van een haan. Die haan is niet bedoeld als een symbool voor iemand die met alle winden meewaait, nee, hij staat daar juist als een standvastig verdediger van het Evangelie. Hij keert zijn gelaat namelijk steeds naar de aanstormende winden die de boze machten verbeelden.

Begrijpt u nu waarom ik graag elke dag even omhoog kijk en dan weer denk aan het aap-noot-mies van BOOM – KRUIS – HAAN??

Sds. J.Mak

VERSLAG AK-VERGADERING VAN 26 OKTOBER

Door Covid-19 moesten wij helaas weer via ZOOM vergaderen. Aan de andere kant ook mooi dat dit soort mogelijkheden er zijn.

Nadat Peter Scherpenisse de vergadering had geopend, en iedereen welkom had gezegd, las hij voor uit lied 816.

Wat is er deze vergadering zoal ter tafel gekomen en besproken.

Naast de gebruikelijke onderwerpen als de behandeling van de notulen uit de vorige vergadering en het bespreken van de actielijst werd onder andere gesproken over de stand van zaken rond PGH in Beweging, renovatie van de Plantagekerk, de meerjarenbegroting en ontwikkelingen op het gebied van ICT.

Over de renovatie van de Plantagekerk valt helaas nog weinig te melden. De bouwcommissie, onder leiding van Roelof Potters, is de vele eindjes aan het afhechten en er wordt binnenkort in kleine groepjes van gebruikers van de Plantagekerk over de details gesproken.

Met betrekking tot PGH in Beweging kan worden gemeld dat de toekenning van projecten op stoom begint te komen en dat de eerste budgetten zijn toegekend.

Over de meerjarenbegroting kan worden gemeld dat achter de schermen hard wordt gewerkt om deze nog dit jaar aan de gemeente te kunnen presenteren. U leest binnenkort hierover meer in Samen Geroepen, de website en nieuwsbrieven. Hoe in de Covid-19 tijd de begroting aan de gemeente kan worden gepresenteerd, wordt nog onderzocht.

Ook ICT is een belangrijk onderwerp binnen de kerk. In de PGH moet op dit gebied nog veel gebeuren. Momenteel vindt een proef plaats om gemeenteleden via Scipio zich te laten aanmelden voor bezoek aan een kerkdienst. Gekeken wordt of ook de actie Kerkbalans via Scipio kan lopen. Daarnaast wordt momenteel onderzocht of gemeenteleden via Scipio inzage kunnen krijgen wie de leden zijn van de PGH, uiteraard rekening houdend met de privacyregels. En tenslotte wordt onderzocht om een intranet omgeving in te richten door middel van een open- en een gesloten deel. Onder het gesloten deel kunnen gemeenteleden dan toegang krijgen tot zondagsbrieven, Samen Geroepen, financiële informatie en dergelijke. Zo wordt voldaan aan de privacywetgeving AVG. Naast dit informatieve deel is gesproken over een voorgenomen besluit over de Kliederkerk. De AK gaat hiermee akkoord. Het voorgenomen besluit zal verder worden uitgewerkt tot een definitief besluit. Binnenkort leest u hierover meer in Samen Geroepen en op de website. Vervolgens is er stilgestaan bij de gehouden bezinningsdag met alle raden en het Fonteinwerk, en wat gaan wij met de uitkomst hiervan doen. Naar aanleiding van de bezinningsdag is in deze moeilijke tijd in de AK gesproken over de geestelijke nood onder de gemeenteleden en inwoners van Harderwijk. Besloten is in overleg met de wijkkerkenraad dat op bepaalde dagdelen de Plantagekerk wordt opengesteld voor mensen die momenteel geestelijk in nood verkeren en in de kerk een rustpunt, een sociaalcontact of een bezinningsmoment zoeken. U heeft hierover al meer kunnen lezen.

Tenslotte worden ook een aantal zaken goedgekeurd namelijk de begroting 2021 van de diaconie, hierover zal de diaconie verslag doen in Samengeroepen en op de website, en is besloten dat de kosten voor Kerk TV niet meer in rekening worden gebracht. Dit heeft u al kunnen lezen in het verslag van het College van Kerkrentmeesters in de laatste Samen Geroepen.

Heeft u nog vragen over deze vergadering of het verslag, laat het mij weten.

Coen van Woerkom, scriba AK

Gedachte:

Ware vriendschap is als een goede gezondheid, de waarde ervan wordt zelden gewaardeerd totdat het verloren is.

Charles Caleb Colton



Sneeuwstorm, winter of ijstijd?

Het is heel vroeg in de ochtend als ik op de bank zit met mijn laptop. Buiten is het nog donker en het huis is stil. Komende zaterdag zal Sinterklaas, zo wordt gezegd, in Zwalk aankomen. Er is een mooie oplossing gevonden, maar het gaat anders dan voorheen. Mijn inbox zit vol met mails die gaan over de voorbereiding op advent en kerst. Filmpjes zijn in de maak, liturgieën worden opgesteld, zanggroepjes bereiden zich voor. Er zijn mooie initiatieven, maar het gaat allemaal anders dan voorheen. Ik las op de nieuwsberichten dat de overheid er over denkt om met oud en nieuw een vuurwerkverbod op te leggen. Oudjaarsnacht zal dit keer niet bol staan van de felle lichten en de harde knallen. Nee, ook de jaarwisseling zal anders dan voorheen zijn.

De laatste maand van het jaar stemt me wel vaker bedachtzaam en daarin ben ik geloof ik niet de enige. Wat gebeurde er in het afgelopen jaar op wereldschaal? Hoe was het bij ons in Nederland? En wat veranderde er voor mij persoonlijk? Niet altijd is dit lijstje even schokkend. Niet altijd ben ik er evenveel mee bezig. En het is ook niet zo dat ik er neerslachtig van word. Toch is het een sentiment waar ik zo halverwege november, wanneer de pepernoten en Sinterklaas hun intrede doen, en wanneer de eerste kerstliedjes op de radio klinken, niet helemaal aan ontkom.

Het was eind 2019 dat ik voor het eerst over het coronavirus hoorde. Het zat toen nog in China en ik was er niet zo mee bezig. Ergens in mijn achterhoofd registreerde ik, tussen mijn eigen drukke werkzaamheden door, dat er een stad op slot ging. Toch kon ik me er nauwelijks een voorstelling van maken. Ik had geen flauw benul van de impact die het toen en daar moet hebben gehad.

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en heel wat corona-ervaring rijker. Ook ons eigen land is in lockdown geweest. Op het moment dat ik dit schrijf neemt het aantal besmettingen gelukkig weer wat af, maar het is iedere keer weer schakelen en kijken wat nodig is of lijkt. De afgelopen negen maanden hebben veel van mensen gevraagd. Het dagelijks leven is veranderd en het is nog maar de vraag wat dit voor onze samenleving en economie zal betekenen. Maar dat het virus een blijvende indruk achter zal laten is wel zeker.

Is de coronacrisis een sneeuwstorm, een winter of een ijstijd? Ergens in een artikel kwam ik deze vergelijking tegen en ik vond het wel een interessante. Een sneeuwstorm is maar even. Je zoekt beschutting, je sluit je ramen en deuren en je blijft vooral binnen, omdat het buiten en onderweg onveilig is geworden. De winter vraagt om een andere benadering. Zij duurt langer dan de sneeuwstorm, maar is te overzien. Bovendien leert ervaring uit het verleden dat er aan een winter ook weer een einde zit: je weet dat het ook weer lente zal worden. En die wetenschap neem je mee als je baalt van je verkleumde handen en je koude neus. Een ijstijd is ingrijpender en vraagt om aanpassing.

Ik geloof dat we de periode van sneeuwstorm wel voorbij zijn. Waar we rond mei misschien nog wel hoopten dat het virus op zijn retour zou zijn, is helaas anders gebleken. Het klinkt hard, maar dit hebben we maar te accepteren. Of we in een winter of een ijstijd zitten en hoe lang dit alles nog gaat duren – daar heb ik geen idee van. Wat ik wel weet is dat we het leven niet uit moeten stellen. In kerkelijke kringen hoor ik vaak de vraag: “krijgen we de gemeenschap van voor maart nog terug?”. Hoewel ik het dilemma heus wel snap, is dit wat mij betreft een non issue. Kerkzijn en gemeenschapzijn laten zich niet uitstellen. We hebben nú een weg te zoeken in de gevolgen van virus en beperkingen. Dit gebeurt op veel creatieve manieren en met vallen en opstaan, maar het gebeurt wel degelijk. En ik hoop ook dat u en jij dit zo ervaren. En dat u zich nog altijd verbonden weet. Want als gemeenschap zijn we er nog steeds. We vieren samen. We kijken naar elkaar om. En als kerk proberen we er voor de stad en haar mensen te zijn: als baken van licht en als herberg, waar je even kunt schuilen nu het winterse weer soms zo koud aan voelt.

Afgelopen week vergeleek iemand deze periode met de reis die het volk van Israël door de woestijn maakte. Nu hoop ik natuurlijk dat we niet veertig jaar ‘onderweg’ zullen zijn, maar ik snapte wel het sentiment. Ook deze reis ging niet zonder slag of stoot. Maar door het gemopper en de negatieve ervaringen heen was er een samen en een gemeenschap en kwam men uiteindelijk toch bij het einddoel. Want Hij die beloofde er te zijn, ging met hen mee.

Mijn hoop is dat het voor ons zo mag zijn. Het maakt de reis die we maken en de weerelementen die zijn misschien niet altijd prettig, maar we zijn niet alléén, maar sámen, en mét Hem die beloofd heeft erbij te zullen zijn.



PLANTAGEKERK

Begin november was het dankdag. Van tevoren voelde de eer wat twijfelachtig: om voorganger in deze dienst te mogen zijn. Toch deed het me uiteindelijk heel erg goed om, door alles wat er in het afgelopen jaar gebeurd is, stil te staan bij het positieve en om God te danken voor de doorgaande lijn van Zijn Aanwezigheid.



Op het moment van schrijven kijken we uit naar de laatste zondag van het kerkelijke jaar (22 november). Het is altijd weer een intens moment wanneer de namen van geliefde overledenen genoemd worden. Goed om hier vorm aan te geven. Ook in de avond van deze zondag is de kerk open. Hiermee willen we mensen gelegenheid bieden om bewust stil te staan bij het verdriet en de pijn van de afgelopen tijd. Ik hoop op inspirerende vieringen. Over deze gedachteniszonondag heen zijn de voorbereidingen voor advent en kerst in volle gang. Kinderdienst, bloemencommissie, kunstcommissie, zang en technici – het lijkt wel alsof iedereen van plan is om, juist in deze vreemde coronatijd, die hoopvolle verhalen zo goed mogelijk uit te laten komen.

Leuk om te vertellen is dat voor de expositie in de kerk Dagmar Stoffer gevraagd is foto's te maken, die aansluiten bij de thema's van advent en kerst. Jong als zij is heeft zij een prachtig talent. Hoe mooi om dit op deze manier in te mogen zetten! Daarnaast hangen er twee schilderijen van gemeentelid Jetty Bras. Deze zullen met de kerstdagen extra voor het voetlicht worden gebracht. Kom deze expositie van de hand van Jetty en Dagmar vooral bekijken!

Verder is er de adventsperiode veel muzikale medewerking. Ik ben blij met het kinderkoor Be Happy dat op derde advent langs zal komen. Heerlijk; de diversiteit aan stijlen die we hebben!

Zo komt het einde van het jaar langzaam in zicht. Ongetwijfeld zal ook deze laatste maand van het jaar anders dan anders zijn. Hoe gaat u/ga jij de feestdagen in? Ondanks alles wens ik u en jullie een goede voorbereiding op kerst en veel plezier in wat mogelijk is!

Ds. Marissa van Meijl

Het Beamteam van de Plantagekerk wil graag versterking.

WELKOM in de Plantagekerk. Iedere zondag weer!

De voorganger, ambtsdragers en organist zijn er ook.

Maar u ziet **thuis** niets als wij, leden van het **Beamteam**, er niet zijn.

Wij zouden er graag een paar collega's bij willen hebben!

Informatie? beamerteam.pk@pghardervijk.nl

Kom kijken of het wat voor u is!

Wat doen we?

- Power Point presentaties maken.
- Power Point presentaties beamen.
- Camera's bedienen.
- Geluidversterking regelen.

Kom even langs na de dienst of stuur een mail.

Wij leggen heel graag uit hoe wij werken en wat uw bijdrage zou kunnen zijn.



DE REGENBOOG

Avondmaal en thuisavondmaal

Het voelde wel raar, om als voorganger brood en wijn te nemen, terwijl de 30 mensen voor me in de kerk dat niet konden doen. Daarom nog even over het avondmaal: je kunt het thuis meevieren. Met brood en wijn of druivensap, of wat je ook klaarlegt. Ook kun je het meenemen naar de kerk: brood en een druif. Dan nemen we het samen! Als derde mogelijkheid is er het thuisavondmaal. Een ambtsdrager komt tegelijk met de dienst of op een ander moment bij u, en viert samen het avondmaal. Mijn ervaring is dat dat heel intiem en intens is, in de toewijding van dat moment. Vraag daarvoor iemand van de kerkenraad om dat te regelen! Dus: we blijven vieren, op verschillende manieren. We willen als kerk het goede van God blijven delen, ook al is het op afstand. Verlossing en vergeving zijn er ook zónder dat we fysiek bij elkaar zijn, ook al missen we het misschien erg dat we het gezamenlijk ontvangen. 13 december vieren we weer avondmaal. Viert u mee? En let ook op de zondagsbrief: er komt ooit een moment dat er weer mogelijkheid is om ook in de kerk brood en wijn zelf uit te delen.

Ds. David Kroeze

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is: NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 18 dec, voor **3 weken**

Kopij uiterlijk 7 dec. om 18:00 uur naar:

publiciteit@pghardervijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pghardervijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pghardervijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342-440486 of 06-44842411
d.dejong@pghardervijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pghardervijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pghardervijk.nl
En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen
predikant Fonteinwerk
T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen
T 356640, g.vandijk@pghardervijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pghardervijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma
T. 06-57490961, jeugdwerker@pghardervijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,
scriba.plantagekerk@pghardervijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,
scriba.pgderegenboog@pghardervijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pghardervijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Kindermoment, kinderdienst en tienerdienst

Al een paar weken beginnen we de dienst met een kindermoment. Verderop in de dienst is vaak te laat voor ze om goed mee te kunnen doen. De kinderdienst is enkel in de late diensten. Dat bevalt wel goed, gezien het feit dat er meestal kinderen komen. De tienerdienst loopt gelukkig heel lekker. Corona blijft echter steeds aanpassen, dus let op de zondagsbrief of informeer!

Beeld en geluid in de kerkdienst

We blijven bezig met de techniek. Het camerawerk is nu zo aangepast dat we beeld én tekst tegelijk kunnen tonen. Een mooie verbetering. Voor het geluid is een nieuw elektronisch geluidspaneel gekomen. Het is wennen in de bediening, maar geeft zeker voordelen. Het lijken misschien kleine aanpassingen, maar zijn eigenlijk hele ingrepen, waar we de technici weer dankbaar voor zijn.

Ds. David Kroeze

Kerstactiviteiten

Vergaderen gebeurt allemaal online. Soms krijg je er een punthoofd van. Daarentegen komen er daarvan mooie dingen. Ik wijs op de kerstmusical en de kerstwandeling. En plaatselijk komt er een kerstevent, georganiseerd door verschillende kerken en Stg. Echo. Dat wordt heel bijzonder, dus deze kerst valt er echt wel wat te beleven!



F WAT SPEELT ER IN FONTEINWERK?

Alhoewel sommige activiteiten stil lijken te liggen, gebeurt er toch heel veel om dankbaar voor te zijn. Ondertussen hebben we de meeste Fonteiners telefonisch weten te bereiken om te vragen wat er speelt en waar behoefte aan is. We kijken uit naar een bijzondere doopdienst met volwassenen in december, avondmaal in diezelfde maand, een extra themadienst 2 december rondom het bezoek van Marijn Fidder aan Kamp Moria op Lesbos, een community avond en een wisseling van ambtsdragers in januari (zoals al eerder vermeld). Bovendien bereiden we Emmaüswandelingen in 2-tallen voor die in december gaan starten en zijn we ons beleidsplan voor de komende vier jaar aan het afronden om de groei van Fonteinwerk verder te stimuleren. We zijn dankbaar voor wat er nu kan en blijven uitzien naar de tijd waarin we elkaar weer in grotere aantallen kunnen ontmoeten en kunnen zingen.

Wij zoeken jou bij het geluid

Geluidsmensen voor de bands! We willen graag ook de gewone diensten blijven organiseren met bands. Op dit moment ziet het er naar uit dat dit een forse uitdaging gaat worden voor 1 dienst per maand. Maar jij kunt ons daarbij ondersteunen! We zijn nu hard op zoek naar geluidsmensen binnen en buiten Fonteinwerk die ons kunnen helpen. Heb jij ideeën of ken jij mensen die mee willen doen? Of wil jij mee doen? Uiteraard word je niet voor de leeuwen geworpen, maar je krijgt deskundige en enthousiaste begeleiding van Cees Groeneveld. Meld (je/iemand) aan?! Stuur een kort berichtje naar secretarisfonteinwerk@gmail.com en er wordt contact met je opgenomen.

Namens de Stuurgroep van de Missionaire Wijkgemeente Fonteinwerk, Martijn Stuiver

Avondmaal

In de Fonteindienst van 13 december hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. In de Fonteindiensten is dat sinds de corona crisis begon nog niet gebeurd. We kunnen niet langer zonder, ook al moet het met beperkingen: met maar een beperkt aantal mensen in de kerk, zonder te veel geloop en op 1,5 meter afstand. Maar ook als we geen vredegroet kunnen doen met handdruk of knuffel: de kracht van Jezus Christus blijft niet op afstand. Daarvoor is zijn lichaam gebroken en bloed vergoten. Dus zet die zondag thuis voor de dienst alvast een glas wijn of druivensap klaar en een stuk brood – dan zijn we echt samen verbonden met elkaar en met Jezus die zich in leven en sterven en opstanding met ons verbonden heeft.

Henk Jansen

Moria

Woensdagavond 2 december om 20.00 uur in de Plantagekerk is er een extra Fonteindienst. Een speciale avond die helemaal in het teken staat van vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Onze 'eigen' fotografe Marijn Fidder is daar geweest en heeft daar indrukwekkende foto's gemaakt. We hebben haar gevraagd om deze beelden met ons te delen en ons hierover bij te praten.

De situatie was daar al jaren nijpend, maar met de recente brand is het voor veel bewoners (ja, je zult inmiddels maar 'vaste bewoner' van zo'n kamp zijn geworden) nog extra moeilijk geworden. Met het nieuwe kamp en het niet meer toelaten van journalisten en fotografen is het er niet beter op geworden. In de media wordt het dan stil... Marijn kan ons met haar contacten daar meer laten zien en vertellen.

Het wordt een veelzijdige avonddienst onder leiding van Job Burger met inspirerende livemuziek door een gelegenheidsband onder leiding van Jo-Anne Taylor, een inleidende boodschap vanuit de Bijbel door fonteinpredikant Henk Jansen en als hoofdonderdeel een boeiende presentatie door Marijn.

En natuurlijk kan dit niet zonder bidden en geven. We willen op de hoogte zijn - vanuit de Micha-inspiratie, gehoor gevend aan Micha 6:8 'Mens, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.' En dat in verbondenheid met mensen dichtbij en ver weg. We willen collecteren voor projecten op Lesbos van GAiN, het Global Aid Network. En in het gebed onze naasten daar niet vergeten.

In de Plantagekerk is beperkt plaats om er live bij te zijn, maar u kunt allemaal meedoen via de livestream op de PGH-website en CAI kanaal 707.

Henk Jansen

PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Mevr. Hillie Vogel, Vondellaan mocht vanuit de Brem, Sonnevandck weer terug naar huis.
De revalidatie heeft genoeg bijgedragen om met wat hulp weer thuis te kunnen zijn.

Gertie van Dijk

BEGROTING 2021

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
BATEN			
opbrengsten onroerende zaken	15.875	22.950	25.334
opbrengsten uit rente en dividenden	22.580	4.750	4.979
opbrengsten levend geld			
- vrijwillige bijdragen	465.000	460.000	482.498
- collecten	30.000	40.000	40.963
- giften	3.000	3.500	2.777
- ontvangsten sol kas	13.000	13.500	13.658
- ov. Bijdragen levend geld	56.500	69.500	67.351
door te zenden collecten en giften	0	0	51.900
opbrengsten uit subsidies en bijdragen	6.866	6.868	6.866
Totaal	612.821	621.068	€ 696.326
UITGAVEN			
kosten kerkelijke gebouwen	47.666	46.450	54.006
kosten overige eigendommen en inventarissen	5.500	6.950	6.615
afschrijvingen onroerende zaken, invent etc.	7.600	6.735	5.973
pastoraat	356.851	390.500	373.343
lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	58.500	33.750	39.183
verplichtingen/bijdragen andere organen	83.980	72.500	74.739
salarissen en vergoedingen	71.400	72.700	108.940
kosten beheer, administratie en archief	49.000	58.900	66.698
rentelasten/bankkosten	9.450	9.000	9.334
afdrachten door te zenden collecten en giften	250	0	52.629
Totaal	690.197	€ 697.485	791.460
Saldo baten en lasten	- 77.376	- 76.417	- 95.134
Incidentele baten en lasten			
Incidentele lasten	- 100.000	0	- 14.026
Incidentele baten	0	0	137.003
Mutaties bestemmingsreserve/fondsen			
Toevoegingen bestemmingsreserves/fondsen	- 21.750	- 21.750	- 163.118
Onttrekkingen bestemmingsreserves/fondsen	177.500	67.500	139.089
Resultaat	- 21.626	- 30.667	3.814

UITNODIGING

Namens de Algemene Kerkenraad, nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van de gemeentebijeenkomst op donderdag 3 december aanstaande. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in en vanuit de Plantagekerk. De bijeenkomst zal door Covid-19 anders zijn dan voorgaande jaren.

Waarvoor nodigen wij u uit:

- om de begroting 2021 van de PGH te bespreken, waarover u dan vragen kan stellen
- om de laatste stand van zaken te melden over de beoogde verbouwing van de Plantagekerk.

Hoe gaan wij vergaderen; rekening houdend met de huidige regels rond Covid-19, kunnen er maximaal 30 gemeenteleden aanwezig zijn in de Plantagekerk. Om aan de vergadering te kunnen deelnemen, zijn er twee mogelijkheden, namelijk:

- door aanwezig te zijn in de Plantagekerk
- via kerkdienst gemist door middel van een toegangscode.

Om aan de vergadering te kunnen deelnemen, kunt u zich aanmelden via scriba.plantagekerk@pghardewijk.nl. Geef hierbij dan aan of u aanwezig wilt zijn in de Plantagekerk of dat u wilt deelnemen via kerkdienst gemist. Als u heeft aangegeven te willen deelnemen door uw aanwezigheid in de Plantagekerk, dan krijgt u hiervan bericht of dit kan gelet op het maximaal aantal aanwezigen. Als u heeft aangegeven dat u via kerkdienst gemist deelneemt, dan krijgt u hiervoor een toegangscode gemaild. De begroting 2021 vindt u in deze Samen Geroepen en op de website. Wij hopen op uw komst en deelname.

Namens de Algemene Kerkenraad, Coen van Woerkom, scriba

Toelichting bij de begroting 2021.

De begroting 2021 sluit met een tekort van € 21.626,--.

Opbrengst onroerende zaken. De opbrengst verminderd door het afschaffen van de verhuur bij begrafenissen en minder verhuur i.v.m. COVID 19.

Opbrengsten uit rente etc. De rente opbrengst is gestegen met € 18.480. Op de Regenboog is een hypotheek afgesloten met de Protestantse Stichting Kerkgebouw Drielanden (PSKD). De PSKD betaald dit bedrag aan rente aan de PGH. De PGH betaald dit bedrag eerst aan de PSKD. Dit staat in rubriek 45 vermeld.

Opbrengst levend geld. De daling zit in de collecteopbrengsten. Vanwege COVID 19 worden er geen kerkdiensten gehouden. Er is voor 2021 een ontvangst van € 30.000 begroot (dit is een verlaging met € 10.000). Een andere daling zit in het feit dat de uitzendingen van Kerk TV niet meer achter de decoder zitten. De inkomsten Kerk TV (€ 12.000) vallen dus weg.

Pastoraat. Er is rekening gehouden met de huidige pastorale bezetting van 3 part time predikanten voor elk 0,7 FTE.

2 Kerkelijk werkers voor het ouderenpastoraat (Samen 1,5 FTE).

1 Kerkelijk werker (0,5 FTE) ten behoeve van het Jeugdpastoraat.

0,4 FTE predikant t.b.v. het Fonteinwerk.

De traktementen en salarissen zijn geraamd conform de richtlijnen van de PKN.

De verwachte uitgaven zijn lager omdat een 1.0 VTE predikant is vervangen door een 0,7 VTE predikant.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten. De stijging van de uitgaven in deze post wordt veroorzaakt door het opnemen van de uitgaven voor PGH in Beweging, begroot op € 30.000).

Verplichtingen /bijdragen andere organen. De bijdrage aan de PSKD is verhoogd met € 18.480 tot € 48.480. De verhoging heeft te maken met de te betalen rente op de afgesloten hypotheek op de Regenboog.

Kosten beheer, administratie en archief. De daling van de uitgaven heeft te maken met de Kerk TV. Kerk TV zit niet meer achter de decoder en de uitgaven (€ 8.000) vallen dus weg.

Incidentele uitgaven. De hier opgenomen uitgaven betreffen de voorbereidingskosten voor de verbouw van de Plantagekerk.

Toevoeging fondsen. Dit betreft voornamelijk de gehouden collectes t.b.v. het ouderenpastoraat, jeugdpastoraat en de collectes t.b.v. de renovatie van de Plantagekerk.

Onttrekking aan fondsen. Dit betreft voornamelijk de onttrekking aan het Bouw- en Verbouw fonds van € 100.000. Dit betreft de voorbereidingskosten voor de verbouwing van de PK. Daarnaast een onttrekking van het fonds Gemeenteopbouw (€ 30.000) en € 25.000 uit het fonds pastoraat.

De volledige begroting ligt ter inzage bij het Kerkelijk Bureau (tijdens openingstijden). Uit de begroting kunt u opmaken dat er heel veel omgaat binnen onze kerkelijke gemeente. De lasten zouden nog veel hoger zijn als er niet zoveel vrijwilligers zich voor de kerk inzetten. Als kerkrentmeesters zijn wij de vrijwilligers bijzonder dankbaar voor alles wat zij steeds weer voor onze gemeente doen.

Namens het College van Kerkrentmeesters, penningmeester CvK PGH.

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

In verband met corona geen uitgifte van collectemuntten!

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00– 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN OKTOBER 2020

4 okt	Israëlszondag	233,50
	Voedselbank	233,00
	Kerk	220,00
	Renovatie Pastorie	88,50
11 okt	Voedselbank	222,50
	Diaconie	342,50
	Jeugdpastoraat	147,00
	Kerk	199,00
18 okt	KIA/Rwanda	362,50
	St.Voedselbank	207,50
	Ouderenpastoraat	150,00
	Renovatie Pastorie	82,00
25 okt	Diaconie	295,00
	St.Voedselbank	302,50
	Jeugdpastoraat	121,50
	Kerk	176,00

KERKELIJKE STAND

Nieuw ingekomen

Mw. M.J. Kolkman- Geuze, Stationsplein 146, uit Zwolle

Mw. G. Hornsveld, Molenweg 1 Hierden, uit Amsterdam

Dhr. B.D.W. Zuidam, Korhoenlaan 1-155, uit Hoofddorp

Dhr. S.M. Mohan, Bruggestraat 35-9, uit Enschede

Verhuisd

Mevr. D. de Kruijf- van Brenk, Hofdijkstraat 11 naar Sonnevanc, Afd. Korenbloem 3 K 6

Op verzoek vermelding van uitschrijving

Dhr. M.T. Duenk en mw. B. Duenk van Raalte

EXPOSITIE ROND ADVENT EN KERST IN PLANTAGEKERK

In de Plantagekerk hangt vanaf 29 november een expositie rond Advent en Kerst, met bijdragen van twee gemeenteleden.

Dagmar Stoffer toont grote foto's rond het thema "Het Beste Nieuws". De verrassende opnamen (zie de foto op de voorpagina) prikkelen tot een stukje eigen interpretatie. Dagmar volgde een opleiding tot ruimtelijk vormgever.

Jetty Bras laat zich graag inspireren door geloof en natuur. Zij toont twee van haar mooie schilderijen rond het expositie-thema.

U kunt de expositie bekijken als de kerk open is, dus rond de kerkdiensten en ook elke werkdag tussen 10 en 12 uur.

Kunstcommissie Plantagekerk

AVONDGEBED IN CORONATIJD

De tekenen zijn hoopvol: het aantal besmettingen m.b.t. het coronavirus daalt gestaag op het moment dat ik u dit schrijf. Er lijkt nu ook echt mogelijk sprake te zijn van een vaccin. Alle redenen om onze God daar voor te danken maar ook te bidden om zijn nabijheid in deze, voor velen, moeilijke tijd.

Er wordt door de commissie Cantatediensten een Avondgebed gehouden in de Plantagekerk op zondag 29 november: 19.00 uur. Daarbij zal in de gebeden bovenstaande centraal staan: voor onze wereld, ons land en onze (kerkelijke)gemeente. Voorganger is ds. A.S.L. Woudenberg.

Bram Stellingwerf heeft voor deze gelegenheid een speciaal muziekstuk geschreven op basis van de tekst van lied 919 "Gij die alle sterren houdt". Vanwege de coronamaatregelen zal deze muziek ten gehore worden gebracht door vier zangers begeleid door koororgel/fagot.

Mogelijk dat er 30 toehoorders aanwezig kunnen zijn, misschien ook meer? Wie weet. Het Avondgebed zal ook live worden uitgezonden op kerkdienst gemist. Mocht u er bij willen zijn: u kunt zich opgeven via mij:
AdriaanSterken@Hotmail.com
Adriaan Sterken, Cantatediensten

OPEN KERK OP ZATERDAG ANDERE DATUM!

Inmiddels hebben we de eerste Open Kerk op zaterdagmorgen in de Plantagekerk gehad.

Dat was fijn met degene die kwamen binnenlopen voor koffie met een praatje.

Voor december is de datum veranderd: i.p.v. 19 december wordt het nu **12 december**.

Van 10.00 tot 12.00 uur bent u, ben jij van harte welkom.

Mooie gelegenheid om de nieuwe expositie te bekijken (zie p7).

Graag tot 12 december met een groet van
*Gertie van Dijk en
Anke van Luxemburg*

*Het team dat
op zendingreis
naar Zweden gaat.*



LOUISE TEN WOLDE

Misschien heeft u Louise een paar weken geleden gezien in één van de diensten. Ze was daar met één van haar studenten om te vertellen over haar werk voor Youth With A Mission / Jeugd met een Opdracht. Het was fijn om weer in de Regenboog en Plantagekerk te zijn en mensen te zien, al zijn het er maar 30. De student vertelde wat het volgen van de Discipelschap Training School voor haar betekent. Veel studenten ervaren Gods liefde voor hen tijdens de school. Louise vertelde dat daar haar passie en ook haar talenten liggen, in het contact en het begeleiden van deze studenten. Ze is dankbaar dat ze iets mag betekenen in het geloofsleven van de studenten. En samen met hen gaan helpen tijdens de zendingreis.

Deze staat gepland de komende week en duurt ongeveer 3 maanden. Vanwege corona zijn er veel restricties, maar de missie van Jeugd met een Opdracht gaat door, rekening houdend met de maatregelen. De behoefte aan contact, 'gezien worden' met warmte en door de ogen van God is misschien wel groter dan ooit. Het team van 6 studenten, dat Louise met een collega leidt, gaat, met een personenbusje, naar Zweden. Daar zullen ze 3 locaties van YWAM (in Stockholm, Dalarna en Restenäs) bezoeken en er helpen met de lokale activiteiten van YWAM en van verschillende kerken. Zo zullen ze o.a. meehelpen in een kinderkamp, de opvang van vluchtelingen uit Somalië, een inloophuis en natuurlijk is er rondom het feest van Kerst ook veel te organiseren; alles om te laten zien wie God is, in warme contacten en door de handen uit de mouwen te steken en er te zijn voor een ander.

Zoals u weet, zijn alle medewerkers van YWAM in hun levensonderhoud afhankelijk van financiële support. De ZWO steunt Louise, familie en vrienden doen dat en ook een aantal gemeenteleden van de PGH. Zoals u misschien weet is Louise van Zuid-Afrika naar Heerde, nabij Epe, verhuisd. Ze ervaart dat het werk voor YWAM vervolgd mag worden door haar. Dat betekent dat er behoefte is aan meer sponsoring. Zoals Louise in de dienst vertelde, komt zij zo'n 150 euro per maand tekort. Mocht u maandelijks willen sponsoren (alle beetjes helpen) dan kunt u contact opnemen met het thuisfront, m.vanderloon@live.nl of 0627575177. Eénmalige donaties en maandelijkse sponsoring kan naar: NL42RABO0317714554 t.n.v. Protestantse Gemeente Harderwijk, inzake werelddiakonaat o.v.v. YWAM Louise ten Wolde. Op 29 november zal er een collecte gehouden worden.

vriendelijke groet, Mirjam ten Wolde

G LEERHUIS Creatief schilderen

Advent... van donker naar licht. Aan de hand van goede woorden op weg naar het Licht willen we in de adventstijd ons op een creatieve manier, samen schilderend bezinnen. Voor materialen wordt gezorgd en hiervoor wordt een vergoeding van 2 euro gevraagd.

Op maandag 7 december om 20.00 uur in de Regenboog. Met Gertie van Dijk-Vermeulen.

Opgeven is verplicht. Bij binnenkomst desinfecteren we onze handen en dragen we een mondneusmasker.

Corrie van der Wal



J HALLO, HALLO, HALLO, WELKOM BIJ "KERK OP SCHOOT".

Alle kinderen van 0 tot 4 jaar zijn samen met broertje, zusje, papa, mama, opa, oma of verzorgende van harte welkom op zaterdag 19 december. In de Plantagekerk.

Deze datum ligt dicht bij het kerstfeest en daar gaat het over in deze viering. Gaan jullie mee op weg met de herders en de koningen naar het kindje Jezus?

"Kerk op schoot" gaat in deze tijd een beetje anders, we volgen de regels. Deze kunnen veranderen en daarom vragen wij u om de zondagsbrief en/of facebook in de gaten te houden.

We beginnen om 9.30 uur, de deuren van de kerk gaan om 9.15 uur open en de koffie staat klaar.



Mochten er meer opgaven zijn dan we kunnen plaatsen dan houden wij om 11.00 uur een tweede "kerk op schoot" dienst. U krijgt hierover bericht.

U kunt zich opgeven bij m.vanmeijl@pgharderwijk.nl
Tot zaterdag 19 december.

Met een vriendelijke groet van het team:

Ria van Ark, Marieke Schouten, Noortje Sluis, Marissa van Meijl, Laura Stade

KERSTMUSICAL

Wat een verrassing! We inventariseerden alleen wie er eventueel mee wilde doen, en binnen no time zaten we aan bijna 20 deelnemers. We gaan starten en lekker oefenen! Een team vrijwilligers is ook al gevonden. Allemaal coronaproof, en we verklappen al dat de musical een film wordt. Die kan iedereen kijken op kerstavond om 16.30 uur. We hebben er zin in!

ADVENTSJOURNAAL IN ALLE WIJKEN

Goed nieuws? Je zou het niet denken in deze tijd. Maar het Adventsjournaal wil echt goed nieuws presenteren. Sterker nog, dit journaal gaat op zoek naar het beste nieuws. Iedere zondag zien we daarom een reportage van nieuwtjes van gemeenteleden. Samen met Regenboog, Plantagewijk en Fonteinwerk leven we zo toe naar kerst. Want daar zien we, ondanks corona, hele mooie dingen gebeuren. Het adventsjournaal is vanaf 29 november te volgen tijdens de dienst en daarna terug te kijken op www.pgharderwijk.nl/adventsjournaal

Ds. David Kroeze

TASJES

Dit adventsjournaal is een coronaproof advents- en kerstproject en komt van de drie kinderdiensten. Daarvoor hebben we ook tasjes gemaakt. Die worden thuisgebracht bij kinderen. Want ieder filmpje wordt afgesloten met de opdracht van de week. Ontvang je de week voor 29 november geen tasje, maar wil je er wel een? Laat het weten bij jeugdwerker Lisette Brandsma.

Lisette Brandsma en de drie kinderdiensten

WRITE FOR RIGHTS 2020:

kom in actie tegen onrecht

Ieder jaar in de maand december komen we tijdens Write for Rights in actie tegen onrecht.

Samen sturen we van over de hele wereld miljoenen brieven aan machthebbers. Om de druk op te voeren, zodat zij onrecht aanpakken. Ook sturen we kaarten naar slachtoffers, om hen moed in te praten. Het kan écht iemands leven veranderen. Dit jaar kunnen we niet fysiek bij elkaar komen in een zaal, maar het brieven schrijven gaat door en dat willen we iedereen in Harderwijk zo makkelijk mogelijk maken! Hoe?

Stuur een mailtje naar contact.amnestyharderwijk@gmail.com en wij bezorgen bij jou een individueel schrijfpakketje. Dat is een envelop met informatie en een schrijfblok, pen, poster en tien voorbeeldbrieven.

Wanneer de brieven geschreven zijn, komen wij ze desgewenst ook weer ophalen. Wij zorgen dan voor de verzending.

Of je geeft je brieven zelf af in De Zin op 10 december tussen 16.00 en 20.00 uur. Daar zijn wij aanwezig vanwege ons online schrijfevent.

We organiseren een Zoom-bijeenkomst waarbij iedereen (na aanmelding) kan aansluiten. Zo schrijven we wel thuis, maar toch gezellig samen! Wil je meedoen, stuur dan ook een mailtje naar contact.amnestyharderwijk@gmail.com en dan zorgen wij tegen die tijd voor een inloglink.

Wie weinig tijd heeft of niet meer zo bedreven is met de pen, kan vanaf 20 november terecht op amnesty.nl. Daar zijn de voorbeeldbrieven te downloaden, maar kunnen ze ook online ondertekend worden. Amnesty print de brieven en verstuurt ze.

DOE OOK MEE en help Khaled Drareni (Algerije), Idris Khattak (Pakistan), De El Hiblu 3 (Malta), Melike Balkan en Özgür Gür (Turkije), Gustavo Gatica (Chili), Popi Qwabe en Bongeka Phungula (Zuid-Afrika), Nassima al-Sada (Saudi-Arabië), Jani Silva (Colombia), Germain Rukuki (Burundi) en Paing Phyto Min (Myanmar).

Voor vragen of verzoeken, mail naar contact.amnestyharderwijk@gmail.com. Centrum De Zin, Stationslaan 32, Harderwijk

Philips Wassenaar, ZWO/Amnesty

KORT EN KRACHTIG, interview met Laura en Robert Stade

Om elkaar als mensen van de verschillende 'kleuren' beter te leren kennen dit keer een interview met twee mensen van de Stadsdennkerk. Wat een brok kerkgeschiedenis

het beamteam en Laura op pastoraal gebied. Helaas kwam daar verandering in toen een gedeelte van de gemeente zich niet meer kon vinden in de



zondagsvieringen. Er werd door hen naar een andere beleving van een dienst gezocht en de Fonteindienst was geboren. Helaas heeft dit voor een splitsing binnen de gemeente gezorgd, die tot op de dag van vandaag nog zo door hen wordt ervaren.

De problematiek van de kerksluitingen speelde al een tijd en Robert heeft in een commissie, die zich daarover heeft gebogen, meegewerkt. Het samenvoegen van Veldkamp en Stadsdennengemeente werd als positief ervaren. Beide groeperingen deden hun best om samenvoeging fijn te laten verlopen. Samen verder in de Plantagekerk viel behoorlijk tegen. Met het verstrijken van de tijd, vertelt Laura, vielen er voor mij veel geloofszekerheden om. Hoe moet ik me God voorstellen? Ik denk dat ik zoekende blij zolang ik leef. Het geloof is verschoven van hoofd naar hart en wat vroeger vanzelfsprekend was, valt voor mij weg en ik weet niet wat er overblijft. Bidden vindt ze lastiger geworden en alles bij elkaar voelt het soms als verlies, soms als opluchting. Het lang geleden:

hoorden we in de verhalen van Laura en Robert Stade! Robert woonde tot zijn 16de in Mexico en de Filipijnen en ging daar naar de Baptistenkerk en de zondagsschool. Het was wel even wennen in Nederland, al was de studentkerk in Amstelveen zo slecht nog niet. Laura groeide op in Leeuwarden in een stevig gereformeerd gezin. Omdat het verloofde stel voor het werk van Robert naar het buitenland werd uitgezonden moest er binnen korte tijd belijdenis gedaan worden en getrouwd. Robert werd Gereformeerd want twee geloven op een kussen... Maar hij had moeite met de strenge regels en kreeg het gevoel dat hij in een 'vakje' werd geplaatst.

Weer terug in Nederland woonden ze enkele jaren in Enschede en zijn daarna verhuisd naar Alphen aan den Rijn, waar hun kinderen geboren werden. De jonge kerkelijke gemeente in Alphen ging 'samen op weg' en Laura was in die tijd ouderling.

Robert was voor zijn werk veel van huis, inzet voor kerk of club was bijna niet mogelijk. Na 10 jaar vertrok het gezin naar Hierden en werden ze lid van de Stadsdennkerk. Hoewel het leek of in deze gemeente de tijd stil had gestaan vergeleken met Alphen, voelden zij zich er na verloop van tijd thuis.

Ze leerden mensen kennen door mee te doen en te helpen binnen het kerkenwerk. Dat leverde fijne contacten op waaruit vriendschappen ontstonden en het delen van geloofsvragen mogelijk was, iets wat zij beide belangrijk vonden. In de Stadsdennkerkgemeente werd veel samen ondernomen, het was een fijne tijd. Robert hielp mee met

'zo moet het, zo is het en zo hoort het' gaf in die tijd houvast, zekerheid, maar dat is verdwenen. "Maar," zegt Laura "het geloof zit in me verweven. Het laat me niet los, of ...laat ik het niet los?" Zoals bij meerdere gemeentelieden die nu bij de Plantagekerk horen heeft het fusieproces veel pijn gedaan. In tegenstelling tot de ervaring in de Stadsdennkerk voelt het nu als los zand. Hoe opnieuw saamhorigheid en betrokkenheid te krijgen? Er worden mooie verschillende vormen van diensten aangeboden maar de invulling vinden zij niet meer van deze tijd. Zelf denken ze aan diensten die beknopter zijn, enkele liederen, een korte tekst, een gebed, muziek. Dat is voor hen genoeg. Zelf veranderen voelt als ontgroeien.

Maar ze proberen een steentje bij te dragen. Robert is weer lid van het beamteam, hij werkt graag op de achtergrond in verschillende diensten mee. Een fijne ervaring was samen de techniek verzorgen bij 'muziek bij de koffie' op donderdag in de Plantagekerk, verbonden met dat kleine groepje op die ochtend. Mooi is het om te horen hoe ze nadenken over hoe de kerk aantrekkelijker te maken voor jongeren. Oude vormen, gesprekskringen, dat heeft volgens hen zijn tijd gehad maar hoe geloven te voeden? Met enige regelmaat een gesprek met een paar mensen over een hoofdstuk uit een boek, een artikel of een onderwerp van deze tijd vindt Laura verrijkend, maar dat hoeft niet georganiseerd te worden vanuit de kerk. 'Het gesprek' gaande houden, het Woord door blijven geven en de kerkdeuren de hele week open zetten dat is hun wens.

Elke van der Wal, Marja Bakker

Een vleugje ongeluk in advent

Meditatie bij Marcus 13:33-36 (lezing eerste advent)

'Ik heb het ontrafeld en overschreeuwd, gewiegd en weggeslikt. Maar het is er nu eenmaal, dat vleugje ongeluk' zegt Annemiek. Het is het begin van een artikel van EO online geloofsmagazine Lazarus over Dirk de Wachter. Deze auteur-psychiater zegt dat hij zijn wachtkamer vol heeft zitten met mensen die dit ervaren. Daarom schreef hij: 'De kunst van het ongelukkig zijn'. Het lijkt een impopulair onderwerp: toegeven dat je ook wel eens ongelukkig bent. Dat dit zelfs bij het leven hoort. Maar de woorden van Annemiek hadden woorden van velen kunnen zijn. Ook ik, heb alles en ben heel, maar het voelt alsof ik soms leeg, verdeeld, onvolmaakt ben. Wat moet ik daar mee? Advent is een goede tijd om hierbij stil te staan. Advent is namelijk een tijd van inkeer om nieuwe, vruchtbare wegen te ontdekken. In het kader van de vraag 'wat moet ik met een vleugje ongeluk?' is het eerste antwoord misschien wel: een stukje acceptatie. Erkennen hoe het leven werkelijk is, kan genezend werken.

In de Bijbeltekst van vandaag staat de deurwachter op de uitkijk. De deurwachter weet niet wanneer de huiseigenaar terugkomt. Jezus vergelijkt ons hier met deze huismeester. Hij doet daarmee appèl op ons, om zaken op orde te krijgen. Jezus' beeld roept bij mij urgentie op: zorg voor je zaken. Niet zozeer uit angst voor terechtwijzing, maar uit verlangen naar een goed leven. Zodat de mensen achter mijn eigen deur liefde krijgen, genoeg hebben, geluk vinden.

Er zit nog een verborgen appèl in Jezus' beeld. Namelijk dat Jezus de huiseigenaar is die vertrekt. En als Jezus terugkomt, is dat met Gods intentie: om te behouden wat goed is en een einde maken aan wat niet goed is. Een ferm vooruitzicht. Wat doet dat met je? Mij geeft het hoop op beter, maar ook stress of ik mijn zaken wel op orde heb. Gelukkig klinken met advent deze woorden juist anders. Want met advent weten wij als deurwachters al wanneer hij komt: met kerst. En wat gebeurt er dan? Als Jezus komt, is alles niet in één keer in orde. Sterker nog, het lijkt eerder een zootje te worden. Hij wordt onderweg geboren tijdens een niet gewilde reis, in een vies dierenhok, met uitschot-herders op kraambezoek. Gelukkig weten de herders beter. Want met Jezus' komst gaat er aan gewerkt worden. Hard gewerkt, en dat is genoeg voor nu om blij mee te zijn.

Soms is er niet meer dan wat er is. De avondse geboorteplek is realiteit. En deze realiteit is in de Bijbel een verwijzing naar die andere avondse plek: de sterfplek, het kruis. Zoals Jezus in leegte, onvolmaaktheid en verdeeldheid werd geboren, zo zal hij sterven. En toch is deze realiteit niet allesbepalend. Wie door de avondseheid van krib en kruis heen kijkt, ziet een andere realiteit van verlossing en vernieuwing. De deurwachter uit Marcus heeft die andere realiteit hopelijk gehoord. Want wat mag hij verwachten als de huiseigenaar terugkeert? Dat het beter zal worden. De wachter mag uitzien naar volheid, volmaaktheid en heelheid, ook als zijn huis niet zomaar op orde is.

Wat moet ik dan met dat vleugje ongeluk in mijn leven, zoals ik deze meditatie begon? Soms is er niet meer dan wat er is. Onze realiteit voelt ons leven soms avonds, onvolmaakt, verdeeld, en leeg. Advent zegt mij: probeer dat vleugje ongeluk maar te accepteren. Breng het in contact met God, bron van verlossing. Dan kan er ook ruimte ontstaan voor een ánder verlangen om goed, verantwoord en gelukkig te leven. Hoe breng je dat dan in contact? Zing psalmen vol nood en verlossing. Doop jezelf in de volheid van opwekking. Berust met mindfulness, vind balans door meditatie. Nodig God zacht uit bij de kwetsbaarheid in jezelf. Zoek hulp bij God en bij mensen, laat je bemoedigen en vind troost. Verhelder je zoektocht in gesprek met reisgenoten. Als je ook deze advent maar weet dat je als jezelf op de uitkijk mag staan, mét een vleugje ongeluk. Omdat jij niet nagelaten hebt het met Hem uit te zoeken.

Ds. David Kroeze



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat ds. David Kroeze d.kroeze@pghardervijk.nl

Bijbel Leesrooster

vrijdag	27 november	Matteüs 25:31-46
zaterdag	28 november	Jesaja 1:1-9
zondag	29 november	Jesaja 1:10-20
maandag	30 november	Jesaja 1:21-31
dinsdag	01 december	Jesaja 2:1-9
woensdag	02 december	Jesaja 2:10-22
donderdag	03 december	Jesaja 3:1-12
vrijdag	04 december	Jesaja 3:13-4:1
zaterdag	05 december	Jesaja 4:2-6
zondag	06 december	1 Tessal. 1:1-10
maandag	07 december	1 Tessal. 2:1-12
dinsdag	08 december	1 Tessal. 2:13-20
woensdag	09 december	1 Tessal. 3:1-13
donderdag	10 december	1 Tessal. 4:1-12
vrijdag	11 december	1 Tessal. 4:13-18
zaterdag	12 december	1 Tessal. 5:1-11
zondag	13 december	1 Tessal. 5:12-28
maandag	14 december	Haggai 1:1-15
dinsdag	15 december	Haggai 2:1-9
woensdag	16 december	Haggai 2:10-23
donderdag	17 december	Jesaja 50:1-3
vrijdag	18 december	Jesaja 50:4-11

ZONDAG 29 NOVEMBER

1^e zondag van advent

Collectes: 1. Louise ten Wolde; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink H.A.
19.00 uur: ds. A.S.L. Woudenberg Avond-gebed

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze

ZONDAG 6 DECEMBER

2^e zondag van advent

Collectes: 1. Amnesty International; 2. Kerk;
3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong
11.30 uur: dhr. G. de Haan Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. J. Mak

ZONDAG 13 DECEMBER

3^e zondag van advent

Collectes: 1. Geef een lach, Moldavië; 2. Kerk;
3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
11.30 uur: ds. P. Both Fonteindienst H.A.

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze H.A.

TOELICHTING COLLECTES

Collecte 29 november

ZENDINGSWERK LOUISE TEN WOLDE

Ons jonge gemeentelid Louise ten Wolde werkt voor Youth With a Mission. Na twee jaar in Zuid Afrika nu op de Discipelschap Training School in Heerde. Zij is daar (onbetaald) studiebegeleider van studenten die zich voorbereiden op zendingswerk over de hele wereld en helpen bij uiteenlopende diaconale en evangelisatie-activiteiten. Allen leven van giften. Ook Louise zelf zoekt nog periodieke sponsors. Steun haar, geef via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld 'Louise ten Wolde'. Dank voor uw steun!

Collecte 6 december

AMNESTY INTERNATIONAL

Deze internationale mensenrechtenorganisatie is in meer dan 150 landen actief. Zij komt op voor rechten van politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf, vrijheid van meningsuiting, bescherming van de rechten van vluchtelingen en bestrijding van politiek geweld en vervolging. Dit pleiten voor gerechtigheid is onze financiële steun waard. Geef via de Scipio-app of bankrekening NL42RABO0317714554 van de ZWO-commissie. Vermeld: 'Amnesty International'.

PLANTAGEKERK

Zondag 29 november (9.30 uur) In de verhalen van deze periode speelt goed nieuws een belangrijke rol. Deze zondag vertelt Jezus over een vijgenboom met een bijzondere opdracht: met zijn blaadjes laat hij zien dat de zomer eraan komt. We vieren vanmorgen het Heilig Avondmaal – hopelijk doet u thuis ook mee. Muzikale ondersteuning wordt verleend door Gerrit 't Hart en enkele leden van de cantorij. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 6 december (9.30 uur) Lezing Johannes 1: 19- 28 Begrijpt u iets van God? Niet altijd. Je bent niet de enige. Psalm 92: 6 en 5 U bent niet te peilen, maar U verheugt mij door uw daden. Advent en Kerst vertellen het: God komt dichtbij ons. Johannes de Doper wees op Jezus. Aan ons wordt gevraagd: Ken je Jezus die voor jou op aarde kwam, Johannes 1: 26? Wim Bakker speelt orgel of piano en neemt zangers en spelers mee. Een blijde en verwachtingsvolle Advent gewenst! (ds. Diemer de Jong)

Zondag 6 december (11.30 uur) Deze 2e advent gaat Gerrit de Haan voor. Het thema is: Hoop doet leven! Jezus kwam als Hoop voor de volken. Een Hoop die ook nu nodig is. Hoe hou jij het vlammetje van de hoop brandend? Gerrit zal ons meer vertellen over Jezus, onze Hoop, ook nu! De muziek wordt verzorgd door Efron & Iris. Er is deze eerste dienst van december ook kinderdienst en oppas. Wil je komen dan is aanmelding nodig. Hou hiervoor de media in de gaten. (Jeltsje de Vries)

Zondag 13 december (9.30 uur) Ook deze morgen goed nieuws! Jesaja voorspelt een heel nieuwe wereld. Wat geloven we daar nog van? Kijken we hier nog naar uit? Ik ben blij te kunnen schrijven dat Kinderkoor Be Happy uit Hierden er deze ochtend zal zijn. Wat een feest om, doordat kinderen wel bij elkaar mogen staan, weer eens een koor mee te mogen maken! We maken deze dienst aansprekend voor jong en ouder. (ds. Marissa van Meijl)

Zondag 13 december (11.30 uur) Deze 3e adventszondag, waarin wij ook het Heilig Avondmaal vieren, is het thema: Jezus bevrijdt. Pieter Both zal ons meer vertellen over wat Jezus te maken heeft met schuld, zonden en vergeving, waarna wij met elkaar het feest van de genade mogen vieren. Ivy verzorgd de muziek. Deze tweede dienst van december is er geen kinderdienst en oppas. Wil je komen, dan is aanmelding nodig. Hou hiervoor de media in de gaten. (Jeltsje de Vries)

DE REGENBOOG

Zondag 29 november (10.45 uur) Het is eerste advent, het toffe adventsjournaal van de kinderdienst opent onze ogen voor bijzonder goed nieuws. Het beste nieuws zelfs, zoals het adventsproject heet. Daarvoor worden we wel eerst alert gemaakt. In Marcus 13:33-36 waarschuwt Jezus ons om op te letten, scherp te zijn. Want wanneer we Gods afwezigheid ervaren, verliezen we ons wel eens in zaken die niet opbouwend zijn. En opletten is juist nodig om het goede nieuws te bevatten. (ds. David Kroeze)

Zondag 6 december (9.00 uur) Op de verjaardag van Sint Nicolaas, tevens 2e Advent, nemen wij de lijfspreuk van de goedheiligman als uitgangspunt en dat is Handelingen 20 vs 35 "Geven maakt gelukkiger dan ontvangen!" Om de feestvreugde te vergroten wordt het een preek op rijm, maar wel in de *nieuwe berijming!* En wees gerust, de beide lezingen, Jesaja 40 en Johannes 1, komen volop aan bod. (ds. J. Mak)

Zondag 13 december (10.45 uur) Eerste advent ging het over op uitkijk staan wat er gaat komen, tweede advent over wat we ervoor kunnen doen. Nu wordt er een tipje van de sluier opgelicht met het visioen in Jesaja 65:17-25, dat doet uitzien naar een nieuw begin. In het avondmaal vieren we dat ook: dat God telkens met ons een nieuw begin maakt. Lees ergens anders in Samen Geroepen hoe we dat doen, avondmaal vieren. (ds. David Kroeze)

Collecte 13 december

GEEF EEN LACH (MOLDAVIË)

Er zijn kinderen in Moldavië die niet kunnen lachen omdat ze leven in armoede en verwaarlozing. Hun ouders werken in het buitenland, ze wonen vaak bij grootouders die nauwelijks inkomen hebben. Ze moeten meehelpen op het land, kunnen niet elke dag naar school, raken

achterop en depressief. 'Geef een Lach' laat deze kinderen weer even vrolijk zijn. (kijk op geefeenlach.nl). Onze eigen Marijn Fidder en Job Burger worden ondersteund door de ZWO-commissie. Steun ze ook, via de Scipio-app of op NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie o.v.v. 'Geef een lach'. Hartelijk dank!