

Samen Geroepen

NR 19 2020

30 oktober – 12 november

Influencers

Vis in het water

Vergeven



Protestantse Gemeente Harderwijk



Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



COLUMN

OVER FEITEN EN INFLUENCERS

Op Facebook schreef iemand: 'Hebben jullie dat nou ook? Ik word een beetje moe over alle ophef die er constant over van alles is. Het lijkt wel of iedereen continu woedend, laaiend of spinnig is en anderen als knettergek beschouwt. Kan het wellicht een onse minder?'

Hoe meer onzeker, hoe heftiger en radicaler. Wat een discussies. Wel of geen mondkapje? Wel of niet de griepsmiter? Wie zat er achter de ramp van MH17 of 9/11? Populisme, radicalisering, extremisme, anti-Islam-profeet... Waarheid, leugen, fact-checkers en alternatieve feiten, twittersaars, algoritmes, complotten - #freethepeople. Waar gaat dit allemaal nog over? En waar gaat dit naar toe?

De moderne wetenschap probeerde 'waardenvrij' alles te onderzoeken. Op zoek naar feiten. Zo objectief mogelijk. Nu, in onze post-moderne tijd lijkt dit een doodlopende weg. Verschillende onderzoeken spreken elkaar tegen. Niemand weet het eigenlijk meer. En dan ontstaat er een situatie dat de grootste schreeuwers het meest gelijk gaan krijgen. En dat we ieder vanuit onze eigen bubbel elkaar gaan bestoken. Feiten doen er niet meer toe. Van waardenvrij naar 'feitenvrij'. Alles is een mening en het komt er op aan wie zijn of haar mening het best weet te ventileren. Het beroep van deze tijd is influencer! Door wie laat jij je beïnvloeden? Wat we nu meer dan ooit nodig hebben is de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Waarheid, feiten, of gelijk hebben zullen ons niet redden. Maar alleen de warme kracht van deze Influencer!

Henk Jansen

Bij de voorplaat:

Ds. Diemer de Jong bevestigd als predikant van de Plantagewijk

Gedachte:

De mens moet niet zorgen, dat hij in de hemel komt, maar dat de hemel in hem komt.

Otto Ludwig



HET TEAM PREDIKANTEN EN KERKELIJKWERKERS

Het pastores-team van de PGH is met de komst van ds. Diemer de Jong weer op volle sterkte. V.l.n.r. mevr. Gertie van Dijk, jeugdwerker Lisette Brandsma, ds. David Kroeze, mevr. Frieda Meijers, ds. Diemer de Jong, ds. Henk Jansen en ds. Marissa van Meijl.

EEN IMPRESSIE VAN AK-VERGADERING 14 SEPTEMBER 2020

De eerste vergadering na alle vakanties die voor velen van ons, als gevolg van Covid-19, anders is verlopen dan voorgaande jaren.

Na het openen van de vergadering door de voorzitter, zorgde David Kroeze voor het meditatief moment door het lezen uit Lucas 19. Hij verwees hierbij naar de afgelopen startzondag welke als thema had "Het Goede Leven" en stelde de vraag aan eenieder: Hoe zie jij het goede leven in de kerk in het komende jaar? Deze vergadering was ook de laatste AK-vergadering voor David, die namens de predikanten 2 jaar in de AK heeft gezeten. Hij draagt dit stokje over aan Marissa die eveneens door de voorzitter hartelijk welkom werd geheten.

Na het afhandelen van de gebruikelijke agendapunten zoals de notulen, ingekomen- en uitgaande stukken en e-mails werden de volgende zaken en onderwerpen behandeld:

Er was een uitnodiging ontvangen van de kerk uit Dresden om op 4 oktober aanwezig te zijn bij de intrede van hun nieuwe predikant. Doordat ook bij ons op 4 oktober een nieuwe predikant intreedt, gaat dat niet lukken en zullen wij ons met een hartelijke groet afmelden. Van het CvK vernamen wij dat er wederom een legaat is ontvangen.

De laatste ontwikkelingen van PGH in beweging werden besproken. Door het moderamen is hiervoor een stroomschema gemaakt waarin staat waar moet men wezen om plan in te dienen en waar de uiteindelijke goedkeuring van een plan plaatsvindt. Door Covid-19 heeft het oppakken van de plannen op een laag pitje gestaan. De plannen die nu opgepakt worden zijn: Muziek in de kerk, een chillruimte voor de jeugd, materiaal voor de expositie van de kunstcommissie, de Kliederkerk, de vakantie week 2021 voor ouderen, materialen voor de Kerk op Schoot, Podium Plantage en een muziek oefenruimte voor de jeugd in de Plantagekerk.

Na dit onderwerp is vervolgens stilgestaan bij de samenstelling van de AK-seizoen 2020-2021. Door het samengaan van de wijkgemeentes De Poorten en Morgenwijk voldoet de AK nu aan de samenstelling. De plaatselijke regeling wordt hierop nog aangepast en komt op de agenda van de oktober vergadering. Aan het einde van dit seizoen stopt de scriba na 4 jaar en is de AK dringend op zoek naar een opvolger. Als u iemand kent die deze werkzaamheden zou kunnen overnemen, laat het ons weten.

Vervolgens is stil gestaan bij alle vormen van communicatie die wij momenteel kennen en toepassen evenals allerlei ontwikkelingen op dit gebied. Om de communicatie in goede banen te kunnen leiden en te kunnen houden, zijn wij op zoek naar een voorzitter voor de communicatiecommissie. Dus ook hier: als u iemand kent die een dergelijke functie zou ambiëren, laat het ons weten.

Naast het bovenstaande zijn er de volgende besluiten genomen:

- Er is een vertrouwenscommissie ingesteld waar ambtsdragers en gemeenteleden terecht kunnen als zij vinden dat men elders niet vertrouwelijk kan spreken. Voor deze commissie zijn 2 gemeenteleden bereid gevonden hierin plaats te nemen. In Samen Geroepen en op de website zal hierover worden geschreven.
- De kostenregeling vrouwen en rouwen is goedgekeurd. In Samen Geroepen en op de website zal hierover worden geschreven. Daarnaast zal hiervoor een flyer worden samengesteld.
- Het Fonteinwerk heeft de intentie Jolanda van Steinvoren te benoemen als Fonteinouderling. De AK is akkoord gegaan met deze benoeming
- Leen Brouwer is benoemd als nieuwe voorzitter Kerk naar Buiten. Hij neemt dit over van Doeko Hekstra welke namens de AK hartelijk bedankt wordt voor zijn inzet.

Tenslotte, aan het einde van de vergadering wordt David Kroeze door de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn inzet en verbindende bijdrage tijdens moeilijke processen in de AK de afgelopen 2 jaar.

Wij eindigen de vergadering met het uitspreken van het "Onze Vader".

Coen van Woerkom, scriba AK

Gedachten over de kerkhervorming



Luther en Calvijn

Het is wel grappig hoe de dingen kunnen lopen. In ons calvinistische landje kwam Maarten Luther in ieder geval één keer per

jaar op het tapijt. Dat gebeurde dan rond Hervormingsdag - 31 oktober - met dat mooie verhaal over die student en zijn gelofte tijdens het onweer, de latere augustijner monnik en de hoogleraar die het opnam tegen een verworden Rooms Katholieke Kerk. De 95 stellingen die hij spijkerde op de deur van de slotkapel in Wittenberg! Ik heb het verhaal - dat weet ik nog - als 'kwekeling' op de lagere school in geuren en kleuren verteld. De kinderen konden de hamerslagen bijna horen. De rest van het jaar ging het in kerk en school over Johannes Calvijn. Maar nu we een PKN hebben, zijn we samengegaan met de Lutherse Kerk. De Lutherse confessies waaronder de beroemde Augustana (de confessie van Augsburg) behoren nu zelfs tot onze belijdenisgeschriften. Zie artikel 1 van de kerkorde van de PKN. Eindelijk zitten Maarten Luther en Johannes Calvijn bij ons naast elkaar in de kerkbank. Toch sluit ik maar aan bij de oude traditie en voer Luther op in een poging om de betekenis van de Reformatie opnieuw te achterhalen. In zijn psalmencommentaar zegt hij bij Psalm 84:4 "Wat voor het vee de weide is, voor de mens het huis, voor de vogel het nest, voor de gems de rots en voor de vis de stroom, dat zijn de Heilige Schriften voor de gelovige ziel."

Het Woord van God

Wat maakte Luther tot de 'David van de religieuze revolutie' (Will Durant). Dat was de enorme hernieuwde concentratie op de Bijbel als het Woord van God. Met zijn mooie beeldspraak hierboven maakt Luther duidelijk dat Gods Woord de habitat (natuurlijke leefomgeving) is van de gelovige. Als een vis niet in het water kan leven gaat hij dood. Die boodschap was bepaald niet overbodig in zijn tijd. De Rooms Katholieke Kerk van toen was op zijn minst nogal vervreemd geraakt van de Bijbelse boodschap. Theologen aan de universiteiten waren drukker met Aristoteles dan met de uitleg van de Bijbel. Als de kerkganger zijn of haar heilige hostie gekregen had, was het wel goed. Een aan magie grenzende praktijk zonder onderliggende Bijbelkennis bij de gelovige. Dat gaf de priester een machtspositie van jewelste. De bisschoppen woonden in paleizen. Kerkvorsten waren drukker met opdrachten aan kunstenaars dan met armenzorg. Er was een grote accumulatie van geld en goed op kerkelijk erf, niet gecorrigeerd door enig profetenwoord of apostolisch vermaan. Men hechtte grote waarde aan de traditie. Dat is wat de paus ex cathedra dus vanuit zijn bisschopszetel sprak. Maar de Bijbelse uitlegkunde - het steeds weer opnieuw vragen naar Bijbelse richtlijnen - schoot erbij in. Dat heeft de Rooms Katholieke Kerk later wel bijgesteld met name in het concilie van Trente, maar toen was de Reformatie al een feit. Luther werd de David van een religieuze revolutie waarin de Bijbel als Boek van God weer in het midden kwam te staan.

Het uitwendige en het inwendige Woord

Ook naar een andere kant toe moest de Reformatie opnieuw aandacht vragen voor de Bijbel. Er waren stromingen waarin meer waarde gehecht werd aan het inwendige Woord (de stem van het hart) dan aan de geschreven tekst van de Bijbel. Wij willen niet ontkennen, dat God onmiddellijk en zonder tussenkomst van wat dan ook en wie dan ook duidelijkheid, vastigheid en vertrouwen kan geven in ons hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Echter... Gods Woord en de Heilige Geest horen bij elkaar. Je moet wel steeds kijken of het inwendige Woord in je hart overeenkomt met het Bijbelse getuigenis. Er zijn altijd gelovigen geweest die zichzelf losgezongen hebben van de Bijbel: het - zeg maar - 'enthousiaste Christendom' (een term van Hollenweger), geestdrijvers en dwepers, doperse ketterijen en Pinkster-extremisme. Als we niet steeds teruggrijpen naar de Bijbel dan kunnen we met de Geest behoorlijk aan de haal gaan. Ook daar geldt: De Bijbel opnieuw in het midden! De Bijbel, niet als het boek met bewijspplaatsen bij je eigen mening, maar als het levende Woord van God, dat ons bestaan onder de kritiek stelt van Zijn boodschap.

Als een vis in het water

We leven in een tijd waarin de organisatie-deskundigen ons voorhouden dat je een punt op de horizon nodig hebt. Maar je komt ook ergens vandaan. Dat is niet onbelangrijk. Als wij recht willen doen aan onze afkomst, dan zullen wij vragen naar de plaats van de Bijbel in ons midden. Gods Woord is als de kompasnaald die ons de goede richting wijst. Dat wil zeggen dat de Bijbel richtinggevend is bij alle nieuwe problematiek die op onze weg komt. Als we recht doen aan 31 oktober, dan dienen wij ons af te vragen of er instanties zijn, die voor ons belangrijker zijn geworden dan Gods Woord. Dan dienen wij onszelf af te vragen of we niet aan de haal gegaan zijn met onze eigen zogenaamd christelijke overtuiging. Dan dienen wij ons af te vragen of het Bijbelgebruik in ons leven nog wel de belangrijkste rol speelt - of de Bijbel ons nog wel bij Jezus Christus brengt. Wie bidt om de Geest en leest in Gods Woord kan met een gerust hart 31 oktober vieren. Zo iemand voelt zich als een vis in het water.



PLANTAGEKERK

Plantagekerk scherpt corona-regels aan
Wijkgemeente Plantagekerk heeft de corona-regels aangescherpt. Dit als vertaling van de beperkte lockdown. Koren, vergaderingen, leerhuis enz. gaan tot nader order fysiek niet meer door, de koffie-inloop op donderdag ook niet.

De clubs en tieners gaan wel gewoon door, volgens de regels van basis- en voortgezet onderwijs.

De kerkdiensten in de Plantagekerk gaan door op dezelfde wijze als de afgelopen maanden, dus met maximaal 30 bezoekers en maximaal 4 voorzangers of een band. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 22 november met herdenking overledenen worden er 2 diensten achter elkaar gehouden. Dit omdat dan ook de nabestaanden worden uitgenodigd.

Wijkgemeente Plantagekerk

Wat een bijzondere dag was zondag 4 oktober! In de ochtend vierden we de overstap van de vierjarigen – van kerkopschoot naar kinderdienst. Eindelijk mocht het kerkopschootteam eens laten zien wat we op de eerste zaterdag van de maand altijd doen: er was namelijk een klein gedeelte, waarin de beleving van de allerkleinsten centraal stond. Ontroerend waren de hartverwarmende reacties die ik na afloop kreeg. Zoveel mensen, zo bleek, hadden online mee gekeken en daarbij genoten van het thuis wat onze kerk aan de kleintjes en hun ouders wil geven. Meest geraakt heeft de opmerking van een oudere man me. Hij zei: "Ik ben 80 jaar te vroeg geboren. Want wij moesten vroeger stil naast onze ouders zitten. Deze kleintjes hebben echt een plek. Ik heb genoten". Deze man heeft werkelijk begrepen waar het in een kerk/onze kerk om draait: jong en ouder, die samen het geloof ontdekken. Ergens in mijn overdenking schreef ik over de taak die hierin voor ons allen ligt. Op het moment dat kinderen gedoopt worden, zeggen wij 'ja' tegen een stukje geloofsopvoeding. Het is goed om die verantwoordelijkheid ook te nemen en samen, juist ook met de allerkleinsten, op pad te zijn. Werkelijk; het was een hartverwarmende morgen!

Maar ook de middag vormde een hoogtepunt. In deze dienst mochten we namelijk mijn nieuwe collega en uw nieuwe predikant, Diemer de Jong, welkom heten. Wat fijn dat de vacature, die ds. Woudenberg na liet, nu is opgevuld! Het was een eer om

aan dit welkom mee te mogen werken! En hoe goed deed het daarbij om als collega's allemaal voor een zegen te staan. En hoe fijn dat er zoveel muzikale ondersteuning was. Het was een warm welkom.

En dan valt het soms hard om terug te gaan naar de realiteit van alledag. Op het moment dat ik dit schrijf zitten de deur van onze kerk – op kerkdiensten na – dicht. Het maakt me verdrietig, maar er leek geen andere oplossing: het aantal besmettingen is té hoog. We evalueren van week tot week om te kijken wat kan en wat wenselijk is. Daarbij zijn we zoekende naar manieren om naar elkaar om te blijven zien. Als u of als jij daarvoor mooie ideeën hebt, zoek dan vooral contact.

En ondertussen gaan we door met plannen maken voor de komende maanden. Advent lonkt in de verte. Goed is het om, juist met alles wat nu gebeurt, met deze hoopvolle tijd bezig te zijn.

Ds. Marissa van Meijl

Het begin is er



De dienst waarin ik verbonden werd aan onze gemeente is achter de rug. Als ik eraan terugdenk, dan zie en hoor ik mooie dingen. Het was gewoon mooi om in deze coronatijd waarin zoveel niet kan, toch te beleven dat er ook veel wel kan gebeuren. Een dienst met mensen die ons hartelijk begroeten. Mooie muziek en zang. Een

colofon & contact

SamenGeroepen is het tweewekelijks kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk

Redactie: Willem Metzlar, Jan Tazelaar, Elly Scherpenisse, vacature (eindredactie).

Abonnementen: 25,00 per jaar per incasso
Aanmelden en wijziging: kerkelijk bureau.

Het bankrekeningnummer is:

NL40 RABO 0373 7213 23

Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl

Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.

Oplage: 1300 exemplaren

Volgende uitgave verschijnt 13 nov, voor 2 weken

Kopij uiterlijk 2 nov. om 18:00 uur naar:

publiciteit@pgharderwijk.nl.

Dit geldt ook voor wijkberichten.

kerkelijk bureau PGH

Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk

Postbus 275, 3840 AG Harderwijk

T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur

www.pgharderwijk.nl

predikanten

Ds. D. (Diemer) de Jong

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A

T. 0342-440486 of 06-44842411

d.dejong@pgharderwijk.nl

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B

T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl

ds. D.J.D. (David) Kroeze

wijkpredikant De Regenboog

T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl

En via Facebook

ds. H. (Henk) Jansen

predikant Fonteinwerk

T. 06-18040814, henkkleinjansen@gmail.com

kerkelijk werkers

Seniorenwerker: C.G. (Gertie) van Dijk-Vermeulen

T 356640, g.vandijk@pgharderwijk.nl

Seniorenwerker: F. (Frieda) Meijers

T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma

T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba's

Wijk Plantagekerk: Mw. Ada Brouwer,,

scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: Mw. J. Bode,

scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen

T 06 11 51 13 98

www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

kerkenraad die vooraf in een kring om je heen staat en de handen vouwt om bij God onze Vader te beginnen. Marissa, mijn nieuwe collega, die mij bevestigde met verwijzingen naar het Woord en de sacramenten en de gemeente, het samenleven. En alle nieuwe collega's die een zegen voor mij uitspraken en de ontmoetingen na de dienst. Corona of niet, de hartelijkheid en het geloof dat we delen is het eerste en dat mocht en kon er allemaal zijn. Bedankt daarvoor, u en jullie allemaal. Ik vind dat je er ook in ziet en ervaart dat God zijn kerk bewaart en bij de hand neemt om verder te gaan naar zijn toekomst toe.

Toen kwamen de gewone dagen. Die waren ook prima. Een vergadering, een overleg, collega's in de werkgemeenschap, overdracht en bespreking van het bezoekwerk, overleg over de catechese, de eerste bezoeken en gesprekken. Jullie helpen me goed op weg en de ontmoetingen zijn fijn en geven goede moed en hoop op een mooie tijd samen.

Nu is het al bijna november. Het wordt tijd om te danken voor gewas en arbeid. En dan de jaarwisseling van de kerk met gedenken van hen die ons voorgingen en toelevan naar het feest van de menswording van Gods Zoon onze redder. Benieuwd hoe dat zal gaan in deze tijd, er is vast een goede weg om te gaan.

Ik probeer veel mensen uit onze gemeente te zien en/ of te spreken. Wees zo vrij om mij te bellen of te mailen als het nodig is. Dat vind ik fijn, dan maken we een afspraak. Ondertussen ga ik zelf ook op pad. Een hartelijke groet,

Diemer de Jong

Vanuit de Plantagekerk....

Tijdens een mooie en stijlvolle dienst is ds. Diemer de Jong op zondag 4 oktober ingezegend als nieuwe predikant voor onze wijkgemeente Plantagekerk. Hoe mooi was het om te zien hoe het complete team van pastores om hem heen stonde en hem de Zegen gaven. Centraal in deze intrededienst stond de regenboog als teken van het Verbond van God met de mensheid maar ook de veelkleurigheid van onze PGH-gemeente. Ds. Diemer de Jong blijft in Voorthuizen wonen en zal op dinsdag, donderdag en vrijdag in Harderwijk zijn of als hij geen afspraken heeft ook thuis werken. Vanaf deze plaats heet ik het echtpaar De Jong nogmaals van harte welkom en wens ik hen een fijne en gezegende tijd toe

in Harderwijk en feliciteer ik wijkdeel A met het invullen van de vacature na het emeritaat van Ds. Woudenberg. Op deze zelfde zondag hadden we voor het eerst in lange tijd weer een 4-jarigen dienst. De overstap van de oppas naar de kinderdienst, de start op de basisschool. Dit ging samen met een korte kerkopschoot-viering. Hoe schitterend is het om te zien hoe heerlijk het kinder-geloof en kinderversjes uitnodigen tot meedoen. Een mooi initiatief! Ook door de "groten" werd dit gewaardeerd. Is dit ook niet een mooi voorbeeld van Growing Young, samen optrekken in een dienst, weten van elkaar hoe en wat we doen! Elkaar leren kennen en samen kerk zijn! Hierover hebben we ook gesproken in de laatste kerkenraad. Hoe kunnen we alle leeftijdsgroepen integreren? Niet projectmatig maar gewoon, doorlopend en het moet vanzelfsprekend zijn dat ouderen, jongeren en jonge ouders samen gemeente zijn! Helaas is het nu weer een beetje bemoeilijkt door de aangepaste coronamaatregelen! Dat heeft er toe geleid, dat we besloten hebben dat de kerk de afgelopen/komende twee weken dicht is voor door-de-weekse-activiteiten. We hopen en bidden dat de maatregelen van de regering helpen en dat we zo snel mogelijk weer open kunnen! Als dit gebeurt, zullen we het via zondagsbrief en afkondiging laten weten. Ik wil u vragen of u in de tijd dat de kerk dicht is, extra zorg wilt besteden aan mensen bij u in de buurt. Ouderen, eenzamen maar ook jonge gezinnen en jongeren. Het kan voor iedereen een moeilijke tijd zijn! Mocht u hulp zoeken, neem gerust contact op met iemand van de kerkenraad! Mogen wij voor de komende tijd om kracht en gezondheid bidden en denken aan de woorden van het lied 'God is trouw':

*God is trouw, Hij laat mijn hand niet los
Geeft mij vertrouwen, in zijn kracht kan ik
staan!*

Namens de wijkkerkenraad, Karel Bosselaar

Zondag 15 november "Jij maakt het verschil!"

Op zondagmorgen 15 november wordt weer een 'Jong tot ouderdienst' georganiseerd. Thema van deze dienst is "Jij maakt het verschil". En wij willen heel graag input van u/jou als gemeente! Daarom de vraag om een bijdrage te leveren in de vorm van een kort filmpje of een korte mail waarin u/jij vertelt wie of wat het verschil heeft gemaakt op een belangrijk punt in uw/jouw leven. Omdat we het fijn vinden als we meerdere filmpjes kunnen laten zien, willen we dat het filmpje niet

langer is dan 1,5 minuut. Wanneer het via de mail gaat dan zouden we het graag in een zin of vijf willen zien.

Op die manier hopen we toch met elkaar verbonden te zijn in de dienst. Uw/jouw bijdrage kun je voor 5 november versturen naar jeugdwerker@pgharderwijk.nl Alvast bedankt!

Elles Stoffer



DE REGENBOOG

Corona kerk

Alwéér, wanneer houdt dat gezeur eens op. Vond ik de eerste coronaperiode nog uitdagend, nu vind ik het vooral vermoeiend. Weer geen afspraken, weer thuiswerken. En het middel is op bepaalde manier erger dan de kwaal, als je kijkt naar de economie. Hoe dan ook, ik preekte er over dat we daarom terug moeten naar onze Kracht, om te herbronnen, en net als Daniël vertrouwen mogen hebben dat we ook hier weer uit stappen, net als hij deed uit de leeuwenkuil. Ondertussen bezinnen we ons in de kerkenraad op hoe nu verder in de kerk. Want het is een uitdaging verbinding te blijven houden met mensen. Nu in de tweede golf moeten we vooral niets aan activiteiten organiseren, maar als de corona afzakt: hoe leggen we verbanden? Het zal meer dan anders van belang zijn dat we investeren in persoonlijke contacten en kleine groepen. Want als de kerk niet in het gebouw is, is hij thuis en op straat. Ook online kerkzijn is voorlopig een blijvertje. In de kerkenraad gaan we in november ons uitgebreid afvragen: hoe willen we kerk zijn het komende jaar?

Ds. David Kroeze

Avondmaal 1 november

1 november vieren we het avondmaal. We hadden net besloten om dat in de late dienst te doen, omdat we het graag mét kerkgangers vieren, en de dienst 9.00 uur is zonder kerkgangers. Maar onder deze omstandigheden moeten we zeggen, dat we geen beweging in de kerk willen. Dus ook de 30 kerkgangers, en aanwezige kinderen en tieners krijgen geen brood en wijn. De voorganger neemt voor allen brood en wijn en ieder viert in aandacht en met hun hart mee. Een voor allen, allen door Eén. Brood en wijn: vier thuis mee Natuurlijk kun je meevieren: zorgt u thuis voor brood en/of wijn? Eventueel zelf iets meenemen naar de kerk kan ook...

Kaal zonder brood en wijn?

Avondmaal zonder brood en wijn, kan dat? In onze kerk wordt daar genuanceerd over gedacht. De een vindt het helemaal niets, de ander kan prima in de Geest meevieren. Dat hangt af van het belang dat je toekent aan brood en wijn. In de protestantse traditie representeren brood en wijn het goede dat God geeft in Jezus Christus. Als je dus brood eet en wijn drinkt, heb je deel aan Gods realiteit van de opstanding. Daarom kan het heel kaal en onverbonden voelen als je niet zelf eet en drinkt. Maar: sta je daarom ook verder van die opstanding af?

Ds. David Kroeze

Musical

Kerstavond zonder kinderfeest lijkt ons niets. Ook al weten we niet precies hoe het gaat lopen, een musical lijkt ons de beste mogelijkheid. Want die kun je goed ook online doen als dat nodig is. Er hebben al genoeg kinderen zich opgegeven. Heb je zin om mee te doen in coördinatie, regie, hand en spandiensten, decor en kleding, laat het weten bij ondergetekende of de kinderdienstleiding. De musical staat gepland op 24 dec. eind van de middag.

Ds. David Kroeze

Het Goede Leven

Regenboog Vaarplan 2020 – 2021

'Goede reis!' 'Een goede dag!' 'Goede vaart!' Zulke wensen geven we graag mee. Ontmoeten we elkaar weer, dan tonen we oprechte belangstelling: 'Hoe ben je gevaren de laatste tijd?'



We zitten niet altijd in hetzelfde schuitje:

- Op dinsdagavond 24 november varen we met Micha mee, In Goede Doen
- Op zondagmorgen 10 januari maken we een boottocht met De Genieting
- Op zondagmorgen 7 maart trotseren we storm en deining op De Volharding
- Op zondagmiddag 6 juni gaan we aan boord van De Ontdekking voor een dagtocht naar onbekende natuurgebieden.

Zo gaan we als wijkgemeente De Regenboog ons een seizoen lang bezinnen op Het Goede Leven.

Dat wil je toch wel meemaken?!

Per boottocht komt er in de weken ervoor nadere informatie. Dan weet je wat het doel is waarvoor je je inscheept. De naam van de boot verklapt wel iets, maar hij moet wel inhoud hebben, nietwaar! Dus noteer alvast de data, let op alle communicatiekanalen van de PGH en wees erbij wanneer de loopplank uitligt.

Met een groet van het Pastoraal Team



Oktober 2020 de herfstmaand, de maand dat de klok weer achteruit gaat,



maar ook de maand waarin we weer een Regenboogkoffie zouden organiseren.



Ja, zouden organiseren, maar door mevrouw Corona, is dit vrijdag 16 oktober niet doorgestaan.

Weet u het nog? Elkaar ontmoeten op gepaste afstand, koffie/thee drinken uit kartonnen bekertjes, heerlijke baksels bij de koffie.

Korte meditatie, drankje en hapje. Het oude recept. Maar het werkte. Je kon elkaar weer in de ogen kijken, een praatje maken. We kijken of zaterdag 14 november wel door kan gaan. Noteer dit alvast. Geef je wel weer even op bij Lia Zijlstra: 06-12627171.

Mocht je niet kunnen wachten om elkaar te ontmoeten, nodig dan eens iemand uit van de mensen die eerder geweest zijn, of burens, of andere kerkgangers.

Je mag immers 3 mensen thuis uitnodigen, met inachtneming van de regels, dus handen desinfecteren, 1,5 meter afstand, zonnig kartonnen bekertjes.

Ook zo kunnen er mooie gesprekken ontstaan en kun je wat voor een ander betekenen.

Of je kunt zelfs een gangkoffie (in de gang op afstand) of heggekoffie (buiten, warm aankleden) doen, een wandelkoffie (wandelen en thermoskan mee). Genoeg manieren om elkaar te ontmoeten. Wat houdt je tegen? We nodigen jullie uit om dit te doen, jong, oud en er tussenin en stuur ons een foto hoe het gegaan is of laat het ons weten. SAMEN zijn we Gemeente, ook zo. HOU VOL! HOU MOED!

*Hartelijke groet,
Namens het Pastoraat van de Regenboog
Lia en Anne, Saskia, Corry, David en Thea*

J JEUGD

Kindercatechese gaat weer van start

Ook dit seizoen is er voor de kinderen van 10 tot 12 jaar kindercatechese. Acht keer komen we op dinsdagmiddag bij elkaar om over geloof te praten en te ontdekken wat dit voor jou kan betekenen. Dit seizoen gaan we het hebben over Bijbelse figuren, Abraham, Mozes, Ruth, Jesaja, Paulus, Petrus en Jezus, wat staat erover hen in de bijbel. Hoe kunnen we leren van die eeuwenoude verhalen? Wat voor betekenis kunnen zij hebben in deze tijd? Het wordt een leuk interactief programma. Ook de ouders worden uitgenodigd voor een avond om met elkaar te praten over geloof en opvoeding. Waar lopen zij tegenaan en wat kunnen zij leren van de verhalen uit de bijbel? Geloven doe je samen met je ouders thuis en in de kerk. Als je per ongeluk geen uitnodiging hebt gehad, ben je hierbij alsnog van harte uitgenodigd om te komen! Het is fijn als we weten dat je wilt komen dus geef je even op bij David, Diemer of Lisette. Ook kun je hen mailen voor vragen. Wij sturen je tegen de tijd dat we starten alle informatie toe die je nodig hebt.

Voor in de agenda, de kindercatechese is op dinsdagmiddag van 16:00-16:45 uur. We komen vier keer samen voor kerst (17/11, 24/11, 1/12, 8/12) dan zijn David en Lisette erbij. Na de kerst komen we samen op (12/1, 19/1, 26/1, 9/2) en zijn Diemer en Lisette erbij. We kijken naar je uit.



Lisette Brandsma

Bible Journaling

Op het moment dat ik dit schrijf zitten we net weer thuis door de aangescherpte maatregelen rondom Corona. Nu heb ik extra tijd om mijn nieuwe hobby Bible Journaling (bijbel dagboek) verder op te pakken. Het creatief aan de slag gaan met je bijbel. Je maakt tekeningen, verft of schrijft stukje tekst bij de teksten in de bijbel. Het geeft je bijbel kleur en laat de verhalen tot leven komen. Ik kocht de 'zij licht' bijbel met extra ruimte om te schrijven en te tekenen. En toen wilde ik aan de slag, maar het voelde nog vreemd, schrijven en tekenen in een heilig boek, mag dat wel? Ik begon voorzichtig door bij onze trouwtekst de trouwdatum te schrijven, dit leek mij geen probleem. Daarna plakte ik naam labels in de bijbel zodat ik makkelijker de verschillende boeken kon terugvinden. Ik werd zo vrolijk en enthousiast van mijn bijbel die steeds persoonlijker werd. Toen zette ik de stap voor mijn eerste tekening. Misschien is het ook iets voor jou in deze tijd, op Pinterest vind je veel mooie voorbeelden en inspiratie. Fijne creatieve dag toegewenst.

Lisette Brandsma



Hallo, Hallo, Hallo, welkom bij Kerk-op-schoot,

Op Zaterdagmorgen 7 november zijn alle kinderen van 0 tot 4 jaar weer van harte welkom in de Plantagekerk, met papa of mama, opa of oma. Deze keer gaan we samen in een hele grote boot kijken wie er allemaal mee mag met Noach. Je mag jouw knuffeldier meenemen, misschien vindt die het ook wel leuk om even in de boot te zitten.

Deze "kerk-op-schoot" gaat een beetje anders, want we moeten ons houden aan de Corona regels: Er mag een volwassene "ouder of begeleider" dicht bij zijn of haar kind zitten. Als een tweede ouder of begeleider er ook graag bij wil zijn krijgt hij/zij een plaatsje elders in de kerkzaal aangewezen. Om het contact van de leiding met de groep peuters aantrekkelijk te houden is er plaats voor 10 ouders in een grote kring, het aantal kinderen is niet beperkt. We beginnen om 9.30 uur, de deuren van de kerk staan om 9.15 uur open. U kunt zich opgeven bij m.vanmeijl@pgharderwijk.nl Tot zaterdag 7 november!

Een hartelijke groet van het kerk-op-schoot team

SST: STAY STEADY

11 oktober COMPLOTTEN:

"illuminatie, de 27-club, coronawaanzin, corona vaccinspuit met nano-chip, de aarde is plat". Zo even een greep uit de 8 aangeboden complot theorieën, welke ter discussie gesteld werden.

Na de thee met koek was het toch even de groep in een grotere kring uiteen zetten. Reden hiervoor was de goede opkomst van 16 jongeren, exclusief 1 afmelding. Top. Hopelijk kunnen we dit vast houden (als de regelgeving tenminste dit verder niet gaat verbieden). "Complotten" was een avondvullend programma en de leiding (Martine en Gerard) konden dit rustig vanaf afstand gadeslaan. Wat een "praatgroep" is dit. En er werden echt zinnige dingen besproken. In groepjes van 2 werden de 8 complotten eerst met elkaar besproken en later volgde een terugkoppeling in de grote groep. Nuchter als we zijn werden veel theorieën als onzinnig verklaard, maar een enkeling geloofde toch ook wel bepaalde facetten van illuminatie, of mogelijke opzet om het tot een complot te laten komen. Er werd driftig gediscussieerd over de macht van regeringen, China, Noord-Korea, de 2de wereld oorlog. Geloof in een ideologie. Willen wij overal bewijs van of bestaat er ook nog geloof zonder dat de wetenschap hier een keiharde theorie op los laat? Wat geloven wij van de verhalen die in de Bijbel beschreven staan en bestempelen wij sommige van die verhalen ook als een complot theorie? Een verhaal uit het boek Numeri, waarin de Israëlieten het land Kanaän binnen moeten trekken. Mozes moest een beslissing nemen. De verkenners waren het niet eens. Een onneembare vesting of het geloof dat de Heer hulp zou bieden. Is zelfs de Hemel, het Hiernamaals of leven na de dood ook een complot? Wat is Geloof en wat geloven wij eigenlijk?

De afsluiting bestond uit een nadere kennismaking door 2 specifieke karaktereigenschappen van jezelf te vertellen. Van behulpzaam, tot eigenzinnig en soms eigenwijs werd de avond afgesloten met chips en fris. De laatsten gingen om 21.20 uur huiswaarts. 25 oktober de volgende Stay Steady. Blijf gezond, pas op elkaar en tot dan. Dank jongeren, toffe avond.

Groet, Martine en Gerard



PASTORALIA

Alle pastoralia staan per wijk bij elkaar, zodat in een oogopslag duidelijk is voor wie wij uw aandacht vragen.

Voor medeleven met nabestaanden, steun tijdens of na een ziekenhuisbezoek en gebed tijdens een moeilijke periode, maar ook voor blijde gebeurtenissen als geboorte en huwelijk.

Ria Kornet, P.C. Hooftplein 49, onderging dinsdag 20 oktober in het St. Jansdal een borstoperatie. We wensen haar goede gezondheid toe en samen met Gert vertrouwen dat God kan geven voor de toekomst. **Janneke Stijkel**, Langezand 27, is erg ziek. Er is geen behandeling met het oog op beterschap meer mogelijk. We leven mee met Janneke en Henk en hun gezin in deze moeilijke tijd en wensen en bidden hen Gods liefdevolle nabijheid toe en die van lieve mensen om hen heen. Ze zijn erg blij met het hartelijke en bemoedigende meeleven uit onze gemeente.

Ds. Diemer de Jong

Op afd. Brem van Sonnevanc is **mevr. Hillie Vogel**, Vondellaan 126, opgenomen, na een nare val. Met revalidatie hoopt zij weer op te knappen. We wensen haar vanaf hier alle goeds, sterkte en bovenal Gods nabijheid. **Mevr. Schukking** hoopt eendaags weer naar haar huis aan het Westeinde te kunnen; haar revalidatie verloopt nu voorspoedig.

Gertie van Dijk-Vermeulen

Tot enkele weken geleden verbleef **Sonja van der Kamp** (Revalmeen 21) voor revalidatie van haar heup op de Poll in Nijkerk. Inmiddels is zij gelukkig weer thuis, maar ze 'is er nog niet': wat revalidatie betreft, maar ook de

melanoom die weg werd gehaald vergt nog nazorg. We wensen haar en wie haar lief zijn sterkte en kracht.

Begin oktober kregen **Wenda en Martin van Es** (Veldkersmeen 107) bericht dat de slokdarmkanker, waar Martin vorig jaar nog zo moedig mee vocht, terug is. De prognose is niet goed. Toch is Martin met positiviteit een behandelingstraject ingegaan, die hopelijk nog wat tijd extra op mag leveren. We leven met hen en de jongens mee en wensen hen moed, kracht, vertrouwen en boven alles Gods liefdevolle aanwezigheid toe.

Ds. Marissa van Meijl

WIJ GEDENKEN

Louwina Prinsen-Oldenhuis

Op zondag 27 september is Lucy Prinsen-Oldenhuis overleden op de leeftijd van 92 jaar. De laatste paar maanden verbleef zij op Sonnevanc, daarvoor woonde zij zelfstandig aan de Verkeersweg. Een paar weken voor haar overlijden werd haar gezondheid onverwacht minder, alhoewel zij optimistisch bleef en hoopte uit bed te kunnen komen. Optimisme lag in haar aard. Wat haar leven betreft vertelde haar zoon Lammert bij haar afscheid: Lucy Prinsen werd geboren in het Groningse Bierum, zij was de derde in het gezin, er zouden nog 6 kinderen volgen. Tijdens een uitwisselingsweekend leerde zij haar man Albert kennen met wie zij in Harderwijk ging wonen. Samen kregen ze 2 kinderen Lammert en Boulo. Helaas kreeg Boulo een ongeluk, waardoor hij ernstig gehandicapt raakte en op 26 jarige leeftijd overleden is. Verdriet en vreugde wisselde zich af in haar leven. Toen haar man in 2002 overleed, krabbelde zij weer op en gaf haar leven mede inhoud door 'wijkdame' te worden in de Stadsdennenkerk, bezoekwerk dat zij heel trouw deed. In de dienst van Woord en Gebed in de Plantagekerk hebben wij psalm 91 overdacht. Het eerste vers is zo herkenbaar in haar leven geweest: geloof in God als haar 'toevlucht', haar 'vesting'. Dat droeg zij uit. Op een papiertje had Lucy de liederen geschreven en een lied springt daar uit, nl. Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe. Die woorden had ze onderstreept. Hoe tekenend, maar voor Lucy was het een realiteit: God stond in het middelpunt van haar leven. Daar heeft ze van getuigd tot op de dag van haar begrafenis. Dat allen, die haar zullen missen, hier troost in vinden!

Anna Marie Jansen

WIJ GEDENKEN

Gerard van Andel

Op 30 september is overleden de heer Gerard van Andel in de leeftijd van 67 jaar. Samen met zijn vrouw Marjo woonde hij aan het Breewijd 64. Met zijn positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij de strijd tegen zijn ziekte niet kunnen winnen. Zijn laatste weken, waarin hij toch met de wensambulance bij het huwelijk van zijn dochter Sabrina in Rotterdam kon zijn, was hij rustig en vol vertrouwen in wat er komen zou. Daar aan de andere kant zou heten zijn. Bij zijn afscheid in Ugchelen klonken mooie woorden, door zijn vrouw en kinderen gesproken en uit de Bijbel klonk het grote liefdeslied uit 1 Korinthe 13. We namen afscheid van een man, die die liefde hoog in het vaandel had en wat was hij trots op zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. Zelf mocht ik hem kennen als een stoere man met een klein hartje. Samen hebben we ook gesproken over de liefde, liefde die God zelf is, waarin hij geloofde. Veel woorden had hij hier niet voor, maar zijn geloof was de basis onder zijn leven. Paulus schrijft dat de liefde de grootste is. Die liefde wil dan ook de leidraad voor ons leven zijn. Vanuit die Liefde, die nooit vergaat mogen we Marjo, haar kinderen en kleinkinderen al het goede voor de toekomst wensen onder de zegen van onze God.

Gertie van Dijk-Vermeulen

NIEUWE GESPREKSGROEP ROUWVERWERKING

Voor mensen die een partner, kind of andere naaste hebben verloren en nu alleen verder moeten, startte dinsdagmiddag 20 oktober een nieuwe gesprekskring Rouwverwerking. De plaats van samenkomst is de Plantagekerk en de aanvang is 14.00 uur. In een serie van 10 tweewekelijkse bijeenkomsten delen we ons verdriet en zoeken we troost bij elkaar en ons geloof. De kring wordt weer geleid door Gertie van Dijk. De ervaring leert dat er vaak ook mooie vriendschappen uit kunnen ontstaan.

Wilt u alsnog meer weten of zich aanmelden, neem dan zo snel mogelijk contact op, tel. 0341-356640 Of per mail g.vandijk@pgharderwijk.nl

Gertie van Dijk

COMMISSIE VAN KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2020

De stand van de actie Kerkbalans 2020 is, per 15 oktober, als volgt:

	Toegezegd	Ontvangen
Kerk	488.200,--	408.000,--
ZWD	54.300,--	45.400,--
Kerk naar Buiten	36.300,--	27.200,--

Het begrote bedrag voor de kerk voor 2020 is € 460.000. Het ziet er naar uit dat we ruim over het begrote bedrag gaan uitkomen. Hartverwarmend om te zien dat uw bijdragen behoorlijk hoger zijn dan gepland en dat, ondanks de crisis waarin we verkeren, u toch in staat bent om uw toegezegde bijdragen te voldoen. Dat is bemoedigend voor de toekomst.

Legaat 1

De PGH heeft een legaat ontvangen van € 150.765. In het testament van onze overleden zuster was een aantal doelen opgenomen. In overleg met de nabestaanden zijn daar nog een tweetal doelen aan toegevoegd. De verdeling is als volgt:

Bloemenfonds PGH	10.000
Leerhuiscommissie	7.500
Werkgroep Dresden Roemenië	17.500
Voedselbank Harderwijk	25.000
PGH Ouderenpastoraat	90.765

De betreffende bedragen zijn inmiddels overgemaakt.

Legaat 2

De PGH heeft een legaat ontvangen van € 6.229. In het testament van onze overleden broeder is geen bestemming van het geld opgenomen. Het CvK beraadt zich nog op de bestemming van deze gelden. Daarover later meer.

Kerktelevisie

De PGH heeft onlangs een brief ontvangen van de Stichting Kerkradio Televisie Gemeente Harderwijk (SKTGH). In deze brief wordt aangegeven dat de CAI aan de SKTGH gemeld heeft dat er vanaf 1 juli geen kosten meer zullen worden doorberekend voor het doorgeven van de kerkdiensten. Het CvK heeft begin oktober de facturen over het 2de kwartaal ontvangen en deze zijn inmiddels betaald. Het CvK heeft ook besloten met ingang van 1 juli 2020 het abonnement op de kerk TV niet meer te incasseren. Vooruitlopend op de brief was er vanaf 1 juli al niet meer geïncasseerd.

Voor het uitzenden van kerkdiensten moeten wij echter wel aan de mediawet voldoen.

Het CvK heeft de SKTGH gevraagd om een uitzendmachtiging aan te vragen bij het Commissariaat van de Media. De kosten voor een uitzendmachtiging (circa € 440 per kerk) zullen door het CvK worden voldaan.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ton Balsma*

Commissie ZWO

STERKE VROUWEN OPLEIDEN OP PAPOEA

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet. Ze volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen. Steun de collecte op 1 november voor het werk van P3W in West-Papoea door een bedrag over te maken via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL42RABO 0317714554 van de ZWO commissie onder vermelding van Vrouwen kerk Papoea. Hartelijk dank!

Namens de ZWO commissie, Marja Bakker

KERKELIJK BUREAU

COLLECTEMUNTEN

Collectemuntten in de waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 worden geleverd in zakjes van 20 stuks. Graag vooraf bestellen via www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond 19.00 – 20.00 uur in de Plantagekerk.

REKENINGNUMMERS

Vaste vrijwillige bijdrage

NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage

aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie

Giften

ZWO - NL42RABO0317714554

Diaconie - NL39RABO0317714996

Fonteinwerk - NL67RABO0385726139

Kerk - NL28RABO0317770969

COLLECTE-OPBRENGSTEN SEPTEMBER 2020

6 sep	collecte onkst startweekend	2.799,15
13 sep	St.Present Harderwijk	340,50
	Voedselbank	92,00
	Kerk	123,50
	Jeugdpastoraat	87,50
20 sep	Voedselbank	180,50
	KIA/wereldwijd Syrië	437,00
	Ouderenpastoraat	112,00
	Renovatie Pastorie	76,00
27 sep	KIA/Vredesweek	241,50
	St.Voedselbank	136,50
	Kerk	133,50
	Jeugdpastoraat	80,00

COLLECTES VIA ZWO

7 jun	Stichting Open Doors	238,00
14 jun	Stichting Femme	258,00
21 jun	KIA/Colombia	80,00
2 aug	Wilma Wolthuis	255,00
6 sep	Startzondag	10,00
20 sep	KIA/Opbouw Kerk in Syrië	265,00
27 sep	KIA/Vredesweek	160,00





Een wisseling binnen Missionaire Wijkgemeente Fonteinwerk; dubbele dankbaarheid

Met grote dankbaarheid nemen we afscheid van Herman Hulleman als ouderling binnen Fonteinwerk. Jarelang heeft hij zich ingezet voor pastoraat en team verbinding met daarin ook o.a. kringen, het ministry team, de cursus Basics en aandacht voor nieuwe leden. We zijn dankbaar voor de vruchten van zijn inzet in onze gemeenschap.

Tegelijk willen we verwelkomen als nieuwe ouderling Jolanda van Steinvoren. Net als Herman zal zij zitting nemen in de commissie Fonteinwerk (voorheen stuurgroep). Zij zal speciale aandacht hebben voor het ondersteunen en begeleiden van de voorbereidings-teams van de diensten. Denk daarbij aan coaching, toerusting, afstemming tussen de teams, het werven van nieuwe teamleden en ondersteuning waar gaten vallen. Vanuit haar ervaring en betrokkenheid bij de diensten zijn we heel blij dat zij zich hiervoor gaat inzetten. En daarvoor willen we haar graag zegenen en bevestigen. Na dit moment van wisselen zal D.V. de commissie (voorheen stuurgroep) van Missionaire Wijkgemeente Fonteinwerk bestaan uit: Henk Jansen, Antonio Berrenchina, Henk Verschuuren, Ernst Vonkeman, Theo Wijnsma, Cor Boon, Martijn Stuiver en Jolanda van Steinvoren.

Welke dienst we dit gaan doen, is op dit moment nog niet bekend. Als er vragen, opmerkingen of bezwaren zijn, dan horen we dat graag.

Namens commissie Fonteinwerk, Martijn Stuiver (info@fonteinwerk.nl).

Heel het leven Jaarthema Fonteinwerk 2020-2021

Als leidraad voor de Fonteindiensten en andere Fontein activiteiten hebben we dit jaar gekozen voor het thema 'Heel het leven'. Dit sluit aan bij het jaarthema van de PKN 'het goede leven', maar legt een paar eigen accenten.

De focus is op het samen gevormd worden als leerlingen van Jezus. Verdieping van geloof, dichter bij Hem, en ontwikkelen van onze talenten, dichter bij de wereld om ons heen.

'Heel' is een werkwoord en een bijwoord.

Als werkwoord klinkt het als een opdracht: 'maak heel'. Dat kan alleen als je zelf ook heel gemaakt wordt. Jezus is onze 'Heiland', dat betekent: Hij die heel maakt. Maar door Hem heel gemaakt worden, betekent meteen dat je ook zelf de opdracht hebt om aan anderen heelheid te brengen. Misschien kunnen we niet zelf heel maken, maar dan is onze taak om anderen met Hem, de grote Heelmeester, in aanraking te brengen. Dus: heel worden en heel maken. 'Heel' als bijwoord klinkt als 'helemaal'. Het gaat om het hele leven: jouw eigen leven, persoonlijk, maar ook heel de schepping, alle levende wezens en heel de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Dat is veel, maar het een kan niet zonder het ander. Actief onze plek in de wereld en de kerk innemen, kan niet zonder verdieping van onze relatie met God.

En goed leven met liefde en vreugde kan niet zonder oog voor de gebrokenheid in onszelf en om ons heen. We willen leren kijken

naar die gebrokenheid met de liefde van God, vertrouwend op de heelmakende kracht van Christus, door zijn Geest.



Een beeld hiervoor is ontleend aan de Japanse kunstvorm 'Kintsugi'. Dat betekent 'goud-verbinding'. Daarbij worden scherven van een gebroken voorwerp aan elkaar gelijmd: herstel tot iets wat nog mooier is dan wat het was, maar waarbij de oude breuklijnen zichtbaar blijven. Zo is de liefde van God en de heelmakende kracht van Christus: het goud van herstel tot nieuwe glorie. Dat is wat we dit jaar samen willen ontdekken: dit goud gaan zien, het ontvangen, en anderen hierin laten delen.

In oktober draaide het vooral om 'heel de schepping'. In november staat 'heel je lijf' centraal. Zo komt er elke maand een stukje voorbij.

Emmaüswandelingen

In de FonteinAcademy bieden we jaarlijks een aantal avonden verdieping aan, meestal in de Oude Synagoge. We zoeken naar manieren hoe dat nu kan. Aansluitend bij het gemis van ontmoeting op zondagmorgen hebben we een manier gevonden: 'Emmaüswandelen'. Zoals de Emmaüsgangers in Lucas 24 met z'n tweeën op weg zijn en dan 'zomaar' de Derde zich bij hen voegt. Het is de Heer zelf die mee op weg gaat en al gaande de Schriften zo voor hen openlegt, dat hun hart daarbij in vuur en vlam raakt! Dat is ons verlangen.



Op zondagmiddag 11 oktober zijn zo'n 15 mensen in groepjes van 2 of 3 bij de watertoren een uur gaan wandelen. Verdieping van het thema van de Fonteinviering van die ochtend. Met een paar eenvoudige vragen: wat heeft jou het meest geraakt in de Bijbeltekst of verder in deze dienst? Als Jezus nu toch meeloopt: wat zou jij Hem naar aanleiding hiervan willen vragen? En wat zou Hij terugzeggen?

Prachtige vorm om samen de verdieping te zoeken op veilige 1,5 meter in de buitenlucht. Voor herhaling vatbaar. We hopen het elke tweede zondagmiddag van de maand om 14.30 uur te herhalen. Als je mee wilt lopen en nog niet de nieuwsbrief van Fonteinwerk ontvangt, meld je even op info@fonteinwerk.nl.

Doop

Na het voorjaar met alleen online diensten kwam er na de zomer weer gelegenheid om te dopen. Op 13 september werden in de Fonteinviering 3 jongens gedoopt: Joël Boaz en Levi Daniël, zonen van Robin en Asha van den Berg, en Auke Rijk, zoon van Lena en Rico Stouwdam. Ook op 8 november hopen we weer een doopviering te kunnen houden. De dopeling is dan Sebastiaan, zoon van Thijs en Wanda Schoemaker-Meijer. We weten ons gezegend met deze gezinnen en hun kinderen in ons midden!

Henk Jansen, Fonteinpredikant

Kinderdienst Fonteinwerk: 4 oktober



Een feestje, dat was het! Na maanden hadden we op 4 oktober eindelijk weer een kinderdienst.

Karel Kwast schilderde het scheppingsverhaal en buiten zijn we op zoek gegaan naar verschillende schatten van de schepping. Wat is de schepping toch mooi, niet alleen om van te genieten maar ook om van te leren en voor te zorgen.

Kom je volgende maand ook? Op 1 november maken we er weer een tof programma van!

Eline de Groot, Kinderdienst Fonteinwerk



LEERHUIS

Regels voor de komende leerhuizen:

In de Regenboog zijn maximaal 20 bezoekers welkom. Aanmelden is verplicht. We komen binnen met mondneusmaskers (zijn zonedig aanwezig). Nemen koffie of thee mee naar de zitplaats. Mondneusmaskers mogen af. Er is geen pauze. Na ongeveer 1 1/2 uur verlaten we volgens aanwijzingen de zaal.

Leerhuis Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer was 39 jaar oud toen hij op 9 april 1945 werd opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg. Wat betekent Christus voor ons vandaag: dat is de kernvraag van zijn theologie. Bonhoeffer stelde precies de vragen die er nu toe doen. Wat is juist handelen? Waar liggen de grenzen van onze verantwoordelijkheid? Wat betekent dit voor de keuzes die ik maak in mijn leven?

Hierover gaan wij in gesprek met Edward van 't Slot, bijzonder hoogleraar systematische theologie aan de RUG. Op maandag 2 november om 20.00 uur in de Regenboog. Contact: Corrie van der Wal, 06-51193120.



Leerhuis Apocriefe boeken

Wij gaan onze aandacht richten op de zogenaamde apocriefe boeken. Wat zijn dat voor boeken en hoeveel van die boeken waren er in omloop en wat is het verschil met de boeken die wél in de Bijbel terechtgekomen zijn. En waarom dan wel of niet en wie heeft die keuze dan gemaakt? En we maken kennis met die grotendeels onbekende literatuur. Op woensdag 4, 11, 18, en 25 november en 2 december (muzikale afsluiting) om 9.30 uur in de Plantagekerk. Inleider: Hans Mak. Contact: Corrie van der Wal, 06-51193120.

Hartelijke groet, Corrie van der Wal

Beste gemeenteleden van de PGH

Wij zijn een gespreksgroep PGH- breed. We komen al jaren bij elkaar en werken dan met een onderwerp uit een boekje. In de corona periode is dit niet mogelijk omdat de groep te groot is om bij elkaar te zijn in een woonkamer. Daarom hebben we op zondagmiddag een wandeling gemaakt in de bossen. We hebben de wandeling in groepjes gedaan. Tijdens de wandeling hebben we gesproken over: het goede leven en wat is goed leven. We merkten dat we al wandelend in de mooie natuur fijne diepgaande gesprekken samen hebben gehad, die we aan het eind in de grote groep besproken hebben in een kring rondom een statafel met een hapje en een drankje. We willen dit graag met de gemeente delen, omdat op deze manier ontmoeting en goede gesprekken wel mogelijk zijn. En dat missen we zo tijdens de corona periode. Misschien brengen we op deze manier andere groepen op een idee!

Namens onze gespreksgroep, Tiemco en Edith Dekker

PAUZE BIJ PODIUMPLANTAGEKERK



In verband met de toenemende zorgen rond het corona-virus is besloten de maandelijkse serie gratis concerten in de Plantagekerk voorlopig in de pauzestand te zetten.

Govert

APP-ËL OP VRIJDAG

Je hebt er misschien al over gehoord of misschien ook niet, maar deze App groep bestaat inmiddels al 5 maanden. De leden van deze appgroep krijgen iedere vrijdag een inspirerende app ter voorbereiding op de zondagsdienst. De app gaat over de lezing volgens het 'kind op zondag'-rooster. Het bericht bestaat uit een inspirerende gedachte over het Bijbelgedeelte, een bijpassend gebed en een muzikale toevoeging. De app wordt geschreven door Gertie van Dijk, David Kroeze, Rolanda Baars en Alex Vinke. Iedere week wisselen we elkaar af. Op dit moment zijn er ruim 80 leden in de appgroep, maar dat mogen er best meer worden. Ben je nieuwsgierig en wil je de app wel eens zien. Stuur dan een bericht naar Alex Vinke. Dat kan een appje zijn naar 0683561244, of een mailtje naar acvinke@gmail.nl. Vergeet niet je 06 nummer daarin te vermelden. We hopen dat je net zo enthousiast wordt als wij.

Alex Vinke

OXFAM NOVIB KALENDER 2021

Iets moois voor u zelf of een ander kopen en tegelijk iets goeds voor de wereld. Het kan met de nieuwe kalender. U steunt onze wereldwijde strijd tegen armoede met de aankoop van deze beroemde kalender. Met uw aankoop helpt u gezinnen, boeren, jongeren en vele anderen in hun strijd tegen armoede. De kalender is panorama formaat, met schitterende beelden van het dagelijks leven van mensen wereldwijd. U kunt deze kalender bij mij bestellen, deze kost ongeveer €18.

*Vriendelijke groet,
Bertus Piepenbroek tel 0341 429812*

CLASSISPREDIKANT: VOLG RICHTLIJNEN OVERHEID

In zijn oktober-brief aan kerkenraden, predikanten en gemeenteleden heeft classispredikant (regio-coördinator) Wilbert van Iperen bemoedigende woorden geschreven. "Na een voorjaar waarin we als gemeenten geconfronteerd werden met richtlijnen die het kerkelijk leven sterk belemmerden, waren velen dankbaar voor de ruimte die er afgelopen zomer kwam. Het bleven gemarkeerde diensten en bijeenkomsten, maar velen waren blij dat ze weer een viering bij konden wonen, kerkenraden



ademden op na maandenlang digitaal vergaderen, kringen gingen weer voorzichtig van start. (...) Er is creatief gezocht naar nieuwe vormen van omzien naar elkaar. Er is veel geïnvesteerd in de verbindingen tussen mensen. Tegelijk leven er zorgen in gemeenten: hebben we iedereen in het oog? Raken we mensen kwijt? Komen mensen weer terug na de crisis? Het zijn vragen waar we nog geen helder antwoord op kunnen geven. Veel mensen die ik aan het begin van de zomer sprak waren moe. Sommigen zijn van heel dichtbij geconfronteerd met het virus," aldus de classispredikant, voorman over zo'n 150 gemeenten op de Veluwe.

"(...) Routines vielen weg en woonhuizen werden opeens privévertrek, kantoor en studiezaal ineen. Hoe je het ook ervaren hebt, het heeft ons allemaal ontregeld. Inmiddels zijn we in een nieuwe fase aanbeland. Het virus grijpt weer om zich heen en we worden geconfronteerd met strengere voorschriften vanuit de overheid. Dat heeft ook consequenties voor de kerkelijke gemeenten. Zoals u waarschijnlijk gehoord heeft, maakte minister-president Rutte een uitzondering voor de kerken. Ondanks deze geboden ruimte adviseert

de landelijke kerk dringend om de algemene lijn van de overheid te volgen. Ik wil dit advies graag onderstrepen. We dragen als burgers verantwoordelijkheid voor elkaar en de zorg voor de ander - zeker de kwetsbare medemens - is een belangrijke waarde. De dringende oproep is om (qua fysieke ontmoetingen) uit te stellen wat uitgesteld kan worden, om alleen fysiek bijeen te komen als er een groot en duidelijk belang is." "We gaan een onzekere tijd tegemoet. Ik wens u sterkte en Gods zegen bij uw werk als predikant of kerkelijk werker, als ambtsdrager of gemeentelid. Gedragen door de woorden van een gebed van Søren Kierkegaard: Heer, wees ons nabij met uw kracht, zodat ons hart de blijde zekerheid mag voelen dat U niet ver van ons bent, maar dat wij leven en bewegen in U."

*Brief van de Classispredikant
Wilbert van Iperen*

LOUISE TEN WOLDE

Sinds de laatste keer dat er bericht over Louise in het kerkblad stond zijn er wat ontwikkelingen geweest. Het coronavirus is nog steeds aanwezig in de wereld wat effect heeft op veel mensen, maar zeker op een internationale organisatie als YWAM (Nederlands: JmeO Jeugd met een Opdracht), waar Louise voor werkt. Het fijne is dat de locatie van JmeO Heidebeek er wel in geslaagd is om een stabiel programma te bieden voor studenten. In YWAM Muizenberg is het minder stabiel; er is vooralsnog geen zicht op een DTS waar Louise zich voor kan inzetten. Dat maakt dat Louise in overleg is gegaan met de leiders van Heidebeek en Muizenberg over of zij staflid kan blijven op Heidebeek,



voor de komende 2 jaar. Ze zegt daarover: "Ik ben heel erg dankbaar voor alles wat ik in Muizenberg heb geleerd. Ik ben daar heel erg gegroeid qua persoon en

leiderschapskwaliteiten. Ik heb veel van mezelf gegeven. Nu voel ik dat God mij in een nieuw seizoen leidt. Een seizoen waarin het goed is dat ik in een stabiele omgeving ben, waarin ik, naast geven, mag ontvangen." Het is een keuze, die zij samen met God heeft genomen en waarmee zij kan blijven zorgen voor de studenten, waar haar hart ligt en voor haar eigen gezondheid en ontwikkeling. De DTS is half september gestart en Louise draagt bij aan de organisatie, heeft intensief contact met studenten en draagt zorg voor de dagelijkse muzikale aanbidding. Het leven in Nederland is fors duurder dan dat in Zuid-Afrika, dat zult u begrijpen. Daarom een vraag aan u, zodat Louise zich in kan blijven zetten voor de studenten en voor YWAM (Jeugd met een Opdracht). Wilt u samen met Louise zorgdragen voor de geloofsontwikkeling van jonge mensen, betrokken zijn bij haar leven en het werk van JmeO en zo bijdragen aan de verspreiding van de liefde van onze God? U kunt dat doen in gebed, in contact via mail of eventueel een kaartje (het adres van de locatie is Mussenkampseweg 32, 8181PK Heerde). Verder kunt u uw betrokkenheid tonen door een donatie te doen of (nog liever) een maandelijkse donor te worden. Dat hoeft niet veel te zijn, want alle beetjes helpen. Mocht u al sponsor zijn, zou u er dan over willen nadenken de sponsoring met een klein bedrag te verhogen? Alle medewerkers van YWAM leven van giften, dit is een van de principes van YWAM: JmeO is geroepen tot een systeem van op relaties gebaseerde ondersteuning, afhankelijkheid van God en Zijn volk voor financiële middelen. JmeO'ers geven in de zending zichzelf, hun tijd en hun talenten aan God zonder daarvoor beloning of vergoeding te verwachten zo staat op hun website (www.ywamtheidebeek.org) Daarom wenden we ons tot u met deze vraag, vanwege de betrokkenheid bij Louise van gemeenteleden van de PGH uit alle wijkgemeentes. Mocht u willen sponsoren, dan kunt u contact opnemen met het thuisfront, m.vanderloon@live.nl of 0627575177. Het is fijn om te weten hoeveel Louise kan verwachten. Donaties en maandelijkse sponsoring kan naar: NL42RABO0317714554 t.n.v. Protestantse Gemeente Harderwijk, inzake werelddiakonaat o.v.v. YWAM Louise ten Wolde. Bij de foto: Louise en de twee studenten waar zij nu individuele begeleiding aan geeft.

Mirjam ten Wolde

OPEN KERK OP ZATERDAG

Om elkaar te kunnen ontmoeten, een kop koffie of thee, een praatje, de expositie of het stiltecentrum...

U bent welkom om op de zaterdagen 14 november en 19 december van 10.00-12.00 binnen te lopen bij de Plantagekerk. (Ingang Hogepad)

Een mooie kans om samen te zijn nu er zoveel van samenzijn is weg gevallen. Wij hopen zo een leemte op te vullen en zien ernaar uit om u en jou te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig. Wel gelden de regels van vragen naar de gezondheid, handen desinfecteren, de naam- en adresgegevens noteren en een mondkapje dragen totdat u aan een tafeltje zit. Laat dat geen belemmering zijn maar kom. Open Kerk op zaterdag hopen wij ook in 2021 voor te zetten. Iedere 3e zaterdag van de maand.

Een hartelijke groet van Gertie van Dijk en Anke van Luxemburg



De eerste Alpha-online staat gepland voor januari 2021. Voor meer informatie zie pgharderwijk.nl/activiteiten1/alphacursus

INTERNATIONALE KERKDIENT

Op 8 november a.s. verzorgt PGH-wijkgemeente "De Regenboog" om 14:30 uur een aangepaste "Live-" Internationale kerkdienst in gebouw Sefanja. Helaas voor max. 30 bezoekers (excl. vrijwilligers) en mensen uit het AZC krijgen daarbij voorrang.

Voorganger is ds. David Kroeze en het thema is "Luisteren en doen ...". Er wordt gelezen uit Jacobus 1: 18 t/m 27 (NBV). De muzikale ondersteuning zal bestaan uit diverse mooie YouTube liederen. Voor deze dienst zoeken wij nog wat mensen om mee te helpen. U kunt zich aanmelden bij Hans Kalfsbeek, Tonselsedreef 72 via kalfsbeekhans@gmail.com of 06-18313690.

Hans Kalfsbeek

AMNESTY SCHRIJFACTIE

Momenteel kunnen we geen Amnesty-schrijfacties na de kerkdiensten houden. Toch wil ZWO/Amnesty het werk van Amnesty onder uw aandacht blijven brengen. Deze keer besteden wij aandacht aan Baradine Berdei Targuio uit Tsjaad. Baradine Berdei Targuio is voorzitter van een Tsjadische mensenrechtenorganisatie. Op Facebook postte hij een bericht over de gezondheid van de president van Tsjaad, die volgens hem ernstig ziek zou zijn en zich in een ziekenhuis in Frankrijk zou bevinden. En in een open brief aan de president kaartte hij de mensenrechtensituatie in het noorden van het land aan.

Daarop werd hij gearresteerd en verdween voor 7 maanden in een cel zonder contact met de buitenwereld. Hij wordt aangeklaagd wegens het 'schenden van de nationale veiligheid', 'illegaal wapenbezit' en 'geweldpleging'. Dat zijn valse beschuldigingen, die vermoedelijk alleen maar tegen hem geuit worden vanwege zijn werk voor de mensenrechten. Via www.amnesty.nl/acties kunt u een brief downloaden en versturen. Doet u weer mee?

Philips Wassenaar, ZWO/Amnesty

VAN ABBA TOT ZONDEBOK (aflevering 8)

Wij zijn aangekomen bij het hoofdstuk met de letter G. Er worden vier woorden besproken. Vanzelfsprekend is daar het woord "God" bij. Dat is geen eigenaam, maar een soortnaam. In de joodse Bijbel wordt Gods eigenaam nooit voluit genoemd, maar aangeduid met vier letters

"JHWH." Dat verwijst naar de belofte dat Hij Er Zal Zijn.

Het is jammer dat er geen internationaal woord voor "God" is. In de Germaanse talen klinkt dat woord strak en direct; in andere talen klinkt dat milder, zoals in Latijnse talen: Deo,

Dios en Dieu. Onverwacht laat precies dit verschil een kenmerk van God zien, want beide aspecten (directheid en mildheid) horen bij hem. Toevallig (?) brengt ons dat ook bij "G-woorden:" Gerechtigheid en Genade, die tegelijk geldig zijn. De Bijbel presenteert God niet als eenzijdig rechtvaardig of eenzijdig genadig. Hij neemt het kwaad serieus, maar wil tegelijk niet dat het ons levenslang afremt. Dat wordt in talloze verhalen duidelijk. Lees



bijvoorbeeld het gesprek tussen God en Kaïn in Genesis 4.

Uit alle Bijbelverhalen is geen sluitende theorie over God te construeren.

Uiteindelijk blijft hij ondoorgrondelijk.

Het G-hoofdstuk sluit af met een scheldwoord, namelijk het woord "godsmoordenaars!" Met dat woord

werd het joodse volk al vanaf de tweede eeuw weggezet en de vijandigheid van de christenen was eeuwenlang op die venijnige beschuldiging gebaseerd. Pas toen in de twintigste eeuw bleek tot welke ramp dat leidde, namen christenen er afstand van.

Wie hierover nog eens rustig wil mediteren, raad ik aan Psalm 145 te lezen. Daarin wordt alles bezongen: Gods ondoorgrondelijkheid, zijn gerechtigheid én zijn geduld.

Tjitte Dijkstra, namens de interkerkelijke werkgroep Kerk & Israël

BOUWEN AAN EEN WARME GEMEENSCHAP

Deel 1: De bezinning met (bijna) alle ambtsdragers

Zaterdag 26 september was het bij zonsopgang een drukte van belang op de wegen en de fietspaden naar de Regenboog. Meer dan 40 leden van de wijkkerkenraden Plantagewijk, Regenboog, Fonteinwerk, Algemene kerkenraad, jeugdraad en jongeren kwamen samen voor een gezamenlijk ontbijt. Dit was de opmaat voor een dag vol met bezinning, samen nadenken over de toekomst van onze kerk en concrete plannen maken. Aan het einde van de dag concludeerden we dat we relaties tussen mensen centraal willen stellen. We willen samen bouwen aan een warme gemeenschap waar iedereen zich thuis kan voelen.

Wat is de betekenis van ons geloof?

Na een gezamenlijke opening van deze bezinningsdag met Psalm 133 in de kerkzaal gingen we uiteen in zes groepen, een ieder nam zijn/haar ontbijttasje mee. De huidige corona pandemie geeft veel beperkingen en tegelijkertijd ook veel kansen. Vooraf was iedereen al ingedeeld in een groepje omdat een plaats reserveren noodzakelijk is. Hierdoor kwam je in gesprek met mensen die je niet al heel lang kent. Eén van de wensen van deze bezinningsdag was namelijk om elkaar beter te leren kennen.

We zijn één geloofsgemeenschap. We geloven in dezelfde God. En hoe mooi is het dan om te luisteren naar en te praten over je persoonlijke geloof? In de vele boeiende gesprekken werden hele persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld. Inspirerend voor de één en tot nadenken stemmend voor ander. Los van de dagelijkse hectiek was er tijd en ruimte om zonder oordeel naar elkaar te luisteren, door te vragen en gevoelens te delen. We raakten aan de geloofsidentiteit. De één kon proeven wat het geloof voor de ander betekent.

Richting bepalen voor de toekomst

Vervolgens gingen we dromen. Dromen over de toekomst. Om het denken wat te prikkelen stelden we de vraag: "Wat zou je doen als er geen kerkgebouw (meer) is?" Uit de gesprekken bleek dat wij mensen die we kennen en die in de buurt wonen als eerste gaan opzoeken. We gaan onze relaties versterken. Vanuit deze kleine gemeenschappen wordt vervolgens gekeken wat we nog meer samen kunnen doen. Het begint met het organiseren van kleine vieringen in een huiskamer. We gaan pionieren. We gaan op zoek naar mensen met verschillende talenten. Iedereen is nodig en kan bijdragen aan het vormen van een warme gemeenschap.

Het beleidsplan 'Bouwen in vertrouwen' van onze PGH dient te worden geactualiseerd. Deze zaterdag hebben we geluisterd en nagedacht om de richting te bepalen voor het nieuwe beleidsplan met de daarbij behorende meerjarenbegroting. Wat willen we echt bereiken in de komende jaren? Wat vinden we echt belangrijk?

Uit de cijfers blijkt dat het ledenaantal van de PGH in 10 jaar is gedaald van 6.000 naar ruim 4.000 leden. Dit betekent ook minder vrijwilligers die actief zijn in onze kerk en minder geld dat beschikbaar is. Nog een opvallend weetje: 500 leden zijn ouder dan 80 jaar en 800 leden zijn jonger dan 20 jaar.

Na de dromen, de cijfers van College van Kerkrentmeesters en een bevlogen lezing van Nynke Dijkstra, waarover in een volgende Samen Geroepen meer, gingen we aan de slag met keuzes. Wat willen we echt? Dit kan de Algemene Kerkenraad en vervolgens de gemeente helpen bij het stellen van prioriteiten voor het beleidsplan inclusief de hierbij passende renovatie van de Plantagekerk en de naastgelegen pastorie. Vervolgens kan een meerjarenbegroting worden opgesteld. Dit laatste is ons ook opgelegd door het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken).

Menigeen verzuchtte zaterdagochtend dat er te weinig tijd was om alle onderwerpen uitvoerig te bespreken. Een kleine bloemlezing om een indruk te geven waar we over hebben gesproken.

Om de vieringen toegankelijk te maken zijn kerkgebouw en digitaal thuis de viering kunnen volgen even belangrijk; naar een huisgemeenschap mag meer aandacht gaan dan nu het geval is; de kerkzaal is erg belangrijk voor vieringen maar het kerkgebouw mag op alle dagen van de week meer de functie hebben als plaats voor activiteiten en inloophuis; kerkelijk werkers / predikanten mogen wel wat meer gemeentelieden gaan toerusten op geloofsverdieping en taken binnen de kerk zodat de kerkelijk werkers minder zelf organiseren en meer als 'olliemannetje' functioneren en hun talenten kunnen inzetten voor de gehele PGH-gemeente.

3 speerpunten

Uiteindelijk kwamen drie speerpunten naar voren:

- we willen inzetten op inspirerende vieringen en daarnaast veel activiteiten organiseren;
- in het pastoraat willen we evenveel aandacht geven aan jongeren, gezinnen als senioren; gemeentebreed oog en oor voor elkaar willen zijn;
- diaconaat is een belangrijke taak binnen de PGH en de aandacht hiervoor mag nog wel wat groter worden; hulp bieden dichtbij en veraf en meer inhoud geven aan rentmeesterschap.

Deze drie speerpunten zijn alleen mogelijk als we samen bouwen aan een warme gemeenschap. We zetten de relaties tussen mensen centraal. En daarbij komt ook de vraag: "Hoe kun jij, hoe kunt u hieraan bijdragen?"

In de volgende Samen Geroepen zullen we u vertellen over het gesprek rond Growing Young en over de lezing van Nynke Dijkstra.

Marja Bakker, Peter Scherpenisse, Mathilde Tempert en Elke van der Wal

Van harte vergeven!

Deze zondag is één van de Schriftlezing van het PKN-leesrooster uit Matteüs 18, een soort gelijkenis, en geen mooie!

Het gaat over een man die een heel grote schuld heeft bij de koning, en daarvoor moet al wat hij heeft, plus zichzelf met vrouw en kinderen en al verkocht worden om de schuld te betalen.

Maar hij gooit zich voor de koning neer en smeekt hem zo aandoenlijk dat de koning de schuld vergeeft! Hij mag als vrij man weggaan!

Tot nu toe is het best een succesverhaal, maar dan begint de narigheid. Hij komt iemand tegen die hem een luttel bedrag schuldig is, en hij gaat tekeer als een bezetene! Hij grijpt hem bij de keel en zegt: Betalen of in het gevang! Deze man gooit zich ook op de grond en smeekt hem ook om genade. Maar nee hoor, de man aan wie daarnet zoveel schuld kwijtgescholden is, laat nu zijn medemens van wie hij een paar centen tegoed heeft, in de gevangenis gooien tot het bedrag betaald is.

Als dat de koning ter ore komt is die zó woedend dat hij alsnog de eerste man ook in de gevangenis laat opsluiten totdat hij alles betaald heeft.

Jezus onze Heer zegt dan tegen zijn leerlingen en de andere toehoorders: Zo handelt God ook met jullie als je je medemens niet van harte vergeeft! Op het eerste gezicht is het best een logisch verhaal. En ik leg die schuld zó uit dat het gaat om schuldig zijn in de menselijke sfeer. Je hebt een ander iets aangedaan, echt wel iets waardoor die flink gekwetst is, veel pijn gedaan. Dat wordt je vergeven als je het goedmaakt, oprecht zegt dat je er spijt van hebt, belooft dat je het niet meer zult doen en probeert om het zo mogelijk te herstellen. Ik denk dan aan iets lelijks over iemand vertellen wat niet waar is, dat je dan belooft om dat tegenover (al) degenen die je het verteld hebt, te erkennen dat je fout zat en je excuses daarvoor aan te bieden.

Dat is het eerste verhaal: jouw misstap is vergeven, als het lukt.

Maar dan de volgende stap: iemand heeft jou ook iets aangedaan waar je echt mee zit. Die vraagt ook om het te vergeven, maar je kunt het niet. Dat zou zomaar kunnen, ik heb er een praktijkvoorbeeld van. Ik werkte zo'n 10 jaar in een werkgroep godsdienst en incest. Een vrouw die door haar vader misbruikt was, durfde en kon eigenlijk het Onze Vader niet meer bidden, omdat zij haar eigen vader niet kon vergeven wat hij haar aangedaan had. "En vergeef ons onze schulden zoals ook wij anderen hun schuld vergeven." Ze was bang dat God haar ook niet zou vergeven omdat zij haar vader niet kon vergeven.

Daar kan iedereen zich wat bij voorstellen denk ik.

Nu zijn gelukkig verreweg de meesten van ons niet in deze situatie (ge-weest), maar is er in ons eigen leven ook iets van dien aard te vinden? Mijn vader was erg gekwetst door zijn werkgever, dat kon hij hem niet vergeven. De man had trouwens ook nooit gevraagd om dat te doen! Wij spraken daar wel eens over met mijn vader: hoe kun je met deze man aan de Maaltijd van de Heer zitten? Maar mijn vader zei dat hij dat kon. Hij vond kennelijk dat de Eeuwige daar begrip voor had en hem tóch dit zou vergeven.

Jezus onze Heer is heel strikt in zijn opmerking: je moet je medemens van harte vergeven, zoals het ook in het Onze Vader staat. Ik vind dat best moeilijk. Misschien zijn wij er te strikt in om aan te nemen dat de Vader ons niet vergeeft als we zelf niet vergeven, de Eeuwige is misschien veel barmhartiger dan wij denken. Maar het is wél een opdracht!

Ds. Stien van der Hout-Slagmolen



Elke uitgave van SamenGroepen mediteert een van onze voorgangers op een thema uit een van de lezingen uit het leesrooster. Wilt u reageren op deze meditatie, doet u dat dan direct naar de betreffende schrijver.

**Deze uitgave is dat
Stien van der Hout-Slagmolen
famvanderhout@outlook.com
tel. 417856**

Bijbel Leesrooster

vrijdag	30 oktober	Nehemia 10:29-40
zaterdag	31 oktober	Psalm 43
zondag	01 november	Psalm 24
maandag	02 november	Matteüs 22:34-46
dinsdag	03 november	Matteüs 23:1-12
woensdag	04 november	Psalm 67 (dankdag)
donderdag	05 november	Matteüs 23:13-24
vrijdag	06 november	Matteüs 23:25-39
zaterdag	07 november	Daniël 7:1-14
zondag	08 november	Daniël 7:15-28
maandag	09 november	Daniël 8:1-14
dinsdag	10 november	Daniël 8:15-27
woensdag	11 november	Matteüs 24:1-14
donderdag	12 november	Matteüs 24:15-28
vrijdag	13 november	Matteüs 24:29-44

ZONDAG 1 NOVEMBER

Collectes: 1. Kerk in Actie; 2. Kerk; 3. Renovatie PK

Plantagekerk

09.30 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen

11.30 uur: dhr. G. Lolkema Fonteindienst

De Regenboog

10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze H.A.

WOENSDAG 4 NOVEMBER

Collecte: Stichting Muhoza

Plantagekerk

19.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

ZONDAG 8 NOVEMBER

Collectes: 1. Oude Synagoge; 2. Kerk; 3. Jeugdpastoraat

Plantagekerk

09.30 uur: ds. D. de Jong

11.30 uur: ds. H. Jansen Fonteindienst

De Regenboog

09.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

Sefanja Internationale Dienst

14.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze

Collecte 1 november – STERKE VROUWEN IN DE KERK IN INDONESIA

Veel vrouwen in West-Papoea zijn nauwelijks opgeleid. Daarom biedt het vormingscentrum P3W hen cursussen aan, zoals praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Met deze ervaringen richten ze vaak in hun dorp vrouwenverenigingen op om de kennis door te geven. Steun dit mooie doel via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie o.v.v. 'Vrouwen kerk Papoea'.

Collecte 4 november – STICHTING MUHOZA
Stichting Muhoza van onze stadsgenote Florentine Mukasine steunt sinds de genocide in Rwanda de talrijke weduwen aldaar. Een nieuw project is de overstap van hout op biogas uit mest, schoner en voor de vrouwen veel minder arbeidsintensief. Maak uw bijdrage hiervoor over via de Scipio-app of stort uw bijdrage op NL42RABO 0317714554 van de ZWO-commissie o.v.v. 'Stichting Muhoza'. Van harte aanbevolen!

Collecte 8 november – KERSTDINER VOOR DAKLOZEN

Ook dit jaar sponsort onze diaconie het feestelijke kerstdiner in de Oude Synagoge voor Harderwijker dak- en thuislozen. Voor hen is dit gebouw een warm ontmoetingscentrum. Juist ook met Kerst als velen in gezinsverband samenkomen missen zij veel. Het kerstdiner is elk jaar een succes. Mocht het door corona niet door kunnen gaan, dan worden zij ongetwijfeld op andere wijze op een feestelijk maal getrakteerd. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. Geef via de Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 'kerstdiner'.

PLANTAGEKERK

Zondag 1 november (9.30 uur) In deze dienst volgen wij het leesrooster en gaat het over de tien meisjes, die wachten op de Bruidegom. De ene helft wordt wijs genoemd, de andere helft dom, omdat er een olietekort is. Door de jaren heen is er veel over deze 'maagden' geschreven en gepreikt. Waar zit 'm dat in en hoe raakt dat aan ons leven? Het is goed om dat samen te overdenken in de kerk of thuis! *(Anna Marie Jansen)*

Zondag 1 november (11.30 uur) Fonteindienst God wil een persoonlijke relatie met ons, wil jij ook een persoonlijke een relatie met God!?

In hoeverre geef je God toestemming om dingen aan te wijzen, zodat jouw leven in overeenstemming is met het plan dat Hij met jouw leven heeft. Mag Hij spreken in jouw leven? Gerrit Lolkema gaat hier deze dienst dieper op in. De muzikale begeleiding is in handen van I4U. U bent welkom, online of fysiek (wel aanmelden) *(Marina Muijt)*

Woensdag 4 november (19.30 uur) Tussen alle persconferenties door dit moment van bezinning om dank te zeggen. Waarvoor eigenlijk? – zo kun je je misschien cynisch afvragen. Zoveel in het leven is nu stop gezet en de dank lijkt soms ver weg. Tegelijk kan het juist goed zijn om te proberen hier doorheen te kijken. "Voor alles op deze wereld is er een tijd" – zo zegt de Prediker ons deze avond. Hij laat ons stil staan bij de verschillende facetten van het leven. Wendela Erbrink neemt ons muzikaal mee. Wees welkom! *(ds. Marissa van Meijl)*

Zondag 8 november (9.30 uur) Op het rooster staat Matteüs 25: 14-30, de gelijkenis van de talenten. Iedereen heeft ze gekregen. Het zou zomaar kunnen dat ik daarover preek. Maar dat zullen we zien. Het is de tijd van het einde van het kerkelijk jaar en dan is het goed om vooruit te kijken. Over de toekomst zegt de Bijbel veel. Dat Jezus terugkomt en hoe wij naar die dag toe moeten leven. Een mooie tijd vind ik, met een oproep en een troost die je raakt. *(ds. Diemer de Jong)*

Zondag 8 november (11.30 uur) Fonteindienst In deze doopviering hopen we een aantal gasten van Sebastiaan Schoemaker, de dopeling, te verwelkomen, dus niet veel ruimte voor andere bezoekers. Maar online kun je allemaal meegenieten, want een feest is het wel – Ivy komt spelen en zingen. We lezen 2 Johannes: hoe belangrijk het is dat Jezus echt mens is geworden. Bij de doop word je 'met huid en haar' verbonden met Jezus, omdat Hij 'met huid en haar' mens is geworden, verbonden met ons. Dat betekent dat wij geroepen zijn om ook 'met huid en haar' verbonden te leven met de wereld en de mensen om ons heen. *(Henk Jansen)*

DE REGENBOOG

Zondag 1 november (10.45 uur) Vandaag vieren we avondmaal. Eén voor allen, allen door Eén, zoals ik elders daarover schrijf. Avondmaal betekent meelopen met de ongekende weg van lijden en opstanding. Vanuit dat besef worden we geboeid door het goede van God in de Bergrede (Mat 5:1-12): de treurende worden getroost, de zachtmoedigen zullen ontvangen, de vervolgd worden kinderen van God genoemd. Wat een kracht voor de zwakken! En wat een hoge verwachting, want wanneer gebeurt dat? Of gaat het om een toekomst die nog komt? In het avondmaal vieren we, dat we vooruitlopen op die toekomst. Nu al proeven we van dat goede. *(ds. David Kroeze)*

Zondag 8 november (9.00 uur) In de herfst is er in de liturgie vaak erg veel ruimte voor bezinning en balans opmaken. Jezus heeft het over afrekenen en over of je de goede keus hebt gemaakt of niet. Vandaag wordt het koninkrijk van de hemel vergeleken met wat je deed met je talenten. Toch lijkt het erop dat hij met dit woord heel wat anders bedoelt dan wij, wanneer we het erover hebben. Nieuwsgierig geworden? Kom/kijk dan vooral! *(ds. Marissa van Meijl)*

SEFANJA

Zondag 8 november (14.30 uur) Internationale Dienst

De internationale dienst kan helaas ook met alleen personeel en 30 gasten doorgaan, en mensen uit het AZC krijgen daarbij voorrang. Als het inmiddels veranderd is, neem uw kans. Want we maken er zeker iets van. Zonder live muziek blijkt er op Youtube een schat aan mooie liederen te vinden. Lieder die ook zeggen: luister naar God, en handel ernaar. Wees goed voor elkaar, en praat ook zo, want dát is ware religie. Dat geldt voor elk mens in elke nationaliteit. Jacobus in zijn brief, hoofdstuk 1:18-27, stimuleert ons daarin. *(ds. David Kroeze)*