

Dag beste allen,

Allereerst bedankt voor het lezen van deze update. Zoals de meeste van jullie misschien wel weten ben ik van december tot februari in Zweden geweest. Ik wil jullie graag wat vertellen over de tijd daar en ook wat ik de komende tijd ga doen.

Ik ben samen met een team van in totaal 8 mensen op 4 verschillende plekken geweest, twee missiecentra en twee lokale kerken. Op deze locaties hebben we praktische hulp aangeboden, evangelisatie gedaan, preken en getuigenissen gedeeld op locaties van YWAM (Youth With A Mission) Zweden en nog veel meer. We hebben uitgerekend hoeveel mensen we hebben ontmoet en een gesprek mee hebben gehad en dit zijn er minimaal 500 geweest! Ook een aantal mensen hebben de keuze gemaakt om Jezus te volgen en nog wat meer wilde graag een Bijbel hebben. Het was supermooi om naar Zweden te kunnen gaan en hier het evangelie te verspreiden. In totaal hebben 20 studenten hun diploma gehaald.

Hieronder een getuigenis van 1 van de studenten. (vertaald in het Nederlands)

Toen ik naar de DTS kwam dacht ik dat ik mijzelf wel kende. Ik kwam erachter dat ik veel leugens over mijzelf geloofde en ik leerde hoe ik die kon vervangen voor Gods waarheid. Elke dag leer ik nog meer over mijn identiteit in Christus en hoe ik de invloed die ik heb in mijn omgeving kan gebruiken. Ik ben sterker aan het worden in mijn relatie met God en . Ik leer keuzes te maken voor Hem en ik kijk er naar uit om mijn leven samen met Hem te leven. Ik wist niet wie ik was maar nu weet ik dat ik een geweldig kind van God ben en een zending'

Zo'n getuigenis vind ik geweldig om te lezen. Dit is waarom ik het werk doe dat ik doe.

Op dit moment ben ik bezig met een cursus over fondswerving. Eén van de dingen die ik heb geleerd is het opstellen van een zendingsvisie. In één zin zeggen waarom je doet wat je doet. Die van mij is geworden: Ik wil jongeren laten zien dat God een persoonlijke relatie met hen wilt. Om dan zo'n getuigenis te lezen is heel erg bemoedigend. Het laat mij zien dat ik op de juiste plek ben.

De komende maanden zal ik praktisch op de basis Heidebeek gaan helpen door ondersteunende taken te doen zoals koken voor de studenten, schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes, werken in de coffee-corner en meer. Deze maanden zijn ook bedoelt om de basis nog wat beter te leren kennen. Veel van deze taken doe je namelijk ook samen met iemand dus je leert de medewerkers beter kennen maar ook gewoon hoe de basis functioneert. Ik kijk er heel erg naar uit om hierbij betrokken te raken.

En dat was het weer. Heel erg bedankt voor het lezen en tot de volgende update.



Heel veel groetjes,
Louise